

Abraham

Wat heb je nodig:

- 1 vel zwart papier formaat A4
- copy van Abraham
- donkere kleurpotloden of wasco
- een velletje goud papier



1. de kniphulp vouwt het goudpapier een paar keer dubbel en knipt er (niet te kleine) sterren uit.

2. Jij mag Abraham inkleuren.
De kniphulp knipt daarna Abraham voor jou uit.



4. Plak Abraham links onder.

5. Plak de sterretjes in de lucht.
(doe de lijm niet op de sterretjes, maar telkens een kloddertje op het zwarte papier)

6. Hang je werkje op een mooie plek.



