

Maak een wandbordje met tekst uit Jesaja

Nodig - print de blaadjes op gekleurd papier

- print de ovaal op dik papier
- Lijm
- schaar



Knip de blaadjes uit.
Niet allemaal, bekijk hoeveel je er nodig hebt.

Je kan ze ook allemaal in één kleur doen.

Ik heb ervoor gekozen om herfstkleuren te gebruiken.

Plak de blaadje rondom de ovaal.
Plak ze op het randje zoals op het voorbeeld.

Hang het bordje op!



De tekst komt uit Jesaja.

Dit is het antwoord dat Jesaja geeft op de vraag van de Heer:

“Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? “

Jesaja wil luisteren naar God en biedt zich aan, hij is bereidwillig.

Hier

ben *Ik,*

ZEND

mij

Jesaja 6:8b

