

Luciferdoosje met hartje

- Nodig:
- luciferdoosje
 - draad
 - naald (dikke en dunne)
 - print met tekst en hokjes



- Als je doosje niet wit is, plak er dan een effen papiertje op.
- Leg het ruitjespapier met hartje in het midden van je doosje en prik de gaatjes.



Zo ziet het er dan uit, ik heb met de dikke naald geprikt. Wil je kleine gaatjes, dan moet je met de kleine naald prikken. Laat tijdens het prikken het doosje gewoon in elkaar. Dan deukt hij niet in.



- Borduur met een dubbele draad kruisjes in de gaatjes.
 - Let goed op, want in de bovenste rij sla je een vakje over.
 - Het borduren is lastig, omdat het doosje klein is.
- Je kan de wikkel ook even openknippen aan de onderkant. Dan krijg je een plat velletje. Plak hem weer rond met plakband, als je klaar bent met borduren.



Zo ziet je doosje er nu uit.

- Knip de tekst uit en plak die in het doosje.
- Je kan het doosje opengeschoven neerzetten.





  Dit vakje leeglaten

**Hierin is de liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en zijn Zoon gezonden heeft
als een verzoening voor onze zonden.
1 Johannes 4:10**