

Knutsel een Boom - "God geeft mij een nieuw leven!"

- Nodig: gekleurd stevig papier (boom)
schaar
lijm
zwarte stift
gekleurd papier
versiering



- Teken een hand en stukje arm om op het dikke papier
- knip dit uit



Let goed op dat je een onderste strook meeknipt!

- Versier de boom met hartjes, bloemetjes of iets anders leuk.
- Je kan ook je eigen bloemen/hartjes maken.
- Schrijf op een rechthoek de tekst: God geeft mij een nieuw leven!
- Plak dit op aan de onderkant van de boom.



- Maak 2 inknipjes aan de zijkanten van de strook.
Je knipt tot de helft.
Aan de ene kant van boven naar beneden, aan de andere kant van beneden naar boven. Schuif ze in elkaar