

Print de 2 volgende pagina's uit.

Knip de vormen en de tekst uit en kleur het plaatje en de letters in.

Vouw de plakrand en de andere helft met de kleurplaat.

Lijm beide delen aan elkaar. Let goed op! De lijm moet voor je gevoel aan de achterkant.

Trek een mooie brede lijn langs de bovenkant (met liniaal)

Zet je werkje neer!

Je kan het achterste deel nog versieren met sterren of iets wat je zelf leuk vindt.

Zie de foto voor mijn eindresultaat.

Veel plezier.



**JEZUS LICHT IN DE DUISTERNIS**

plakrand

Het waarachtige licht,  
dat ieder mens verlicht,  
was komende in de wereld.  
Johannes 1:9

