

Wandelen met God

Nodig: papier
verf
kwast
plakband
dikke stift



Op het papier moeten 2 handen,
een hartje en 2 voeten.

Als je papier niet groot genoeg is,
kun je er 2 aan elkaar plakken.

Doe het plakband aan de achterkant.



Verf je handen en voeten.

Stempel ze op het blad.

(Kijk naar het voorbeeld)

De handen bovenaan, de voeten onderaan.



Je kan gekleurd papier nemen
met een witte stempelafdruk.

Of kies meer kleuren. Doe de

afdrukken dichtbij of juist ver van elkaar af.

Kies zelf wat je mooi vindt.



Schrijf bij/over de handen: Doen

Schrijf bij/over het hartje : Liefhebben

Schrijf bij/over voeten: Wandelen



Plak de Bijbeltekst uit Micha eronder.

*De Heer heeft u beknopt gemaakt,
o mens, want goed is
en wat de Heer zien is verzorgd
niet anders dan recht te doen
en getrouwheid lief te hebben
en samenlijden te wandelen met uw God
Micha 6:8*

Kies de afmeting van de tekst die bij jouw werkje past.
Veel knutselplezier!

Hij heeft u bekendgemaakt,
o mens, wat goed is
en wat de HERRÉ van u vraagt:
niet anders dan recht te doen
en getrouwheid lief te hebben,
en ootmoedig te wandelen met uw God.
Micha 6:8

Hij heeft u bekendgemaakt,
o mens, wat goed is
en wat de HERRÉ van u vraagt:
niet anders dan recht te doen
en getrouwheid lief te hebben,
en ootmoedig te wandelen met uw God.
Micha 6:8