



Vouw het schapenhoofdje

Volg de stapjes en kijk goed naar de plaatjes.  
Het is makkelijker dan het lijkt!

Maak hoofden/schape in verschillende formaten en plak ze op de volgende bladzijde

Maar er een leuke kudde van, bedenk hoe je de lijfjes maakt.  
Met watten, papier of teken ze! Veel plezier!

**Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt.**

**Psalm 100:3**