

De Heer is mijn herder, knutsel een staf

Nodig: print van hieronder
eventueel op dik en/of gekleurd papier
kleurtjes
lijm
schaar



Kleur en knip de figuren met de teksten.
Je kan ze ook omtrekken op gekleurd papier.
Schrijf dan zelf de tekst erin.

Kleur en knip de staf.
Ook die kan je omtrekken op dikker of gekleurd papier.
Plak de staf aan elkaar

Plak (in de goede volgorde!) de tekstfiguren erop.
Lees psalm 23 als je de volgorde niet weet.

Hang de staf op.





*Hij doet mij
nederliggen
in grazige weiden*



*Hij voert
mij
aan rustige
wateren*

*Hij verkwikt
mijn ziel*

