

***Spreuken 4:26-27***

***Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.***

Een recht spoor maken met de voeten, heeft altijd de betekenis, dat Gods wet in ons binnenste in acht wordt genomen, afwijken brengt afdwalen teweeg, waarin het gevaar op de loer ligt. Onverschilligheid of Gods woord links laten liggen, is spelen met vuur, even naar het verkeerde kijken, of meedoen met de wereld en het kwaad is al geschied. Onze God neemt ons in alles serieus, Hij verwacht van ons, dat wij Hem serieus nemen in zijn liefdevolle bedoelingen. Keuzes maken die niet tot zijn welbehagen zijn, brengt een schade die makkelijk voorkomen had kunnen worden, het kwade is en blijft een stukmaker. Gods woord is ruim voldoende om op de rechte weg te wandelen, door de Geest het spoor houden, is volkomen mogelijk, indien wij hulp verwachten in alle keuzes die wij maken.

***Jesaja 30:21***

***en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.***

Geestelijke oren zijn nodig om Gods stem te kunnen verstaan, zonder de Geest is het onmogelijk en blijft Gods woord verborgen, want het verstaan is alleen door de Geest mogelijk. Hij brengt Gods woord te binnen en brengt het tot leven, als wij horen, dan is de weg die bewandeld wordt, zoals God het graag ziet. Wij hebben een eigen wil, het is God de Vader die het willen en het werken in ons bewerkt, mits wij overgave aanbieden. Het is aan ons om de behoudenis te bewerken met vreze en beven, daarin liggen alle mogelijkheden van ijver om God te dienen, als wij Hem op al onze wegen betrekken, zal Hij ze recht maken.

***Psalm 23:3***

***Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.***

Er is geen trouwer Vriend dan onze Here Jezus, Hij is de goede Herder, Hij zorgt voor ons en waakt over ons zoals niemand dat kan. Wij zijn onder zijn hoede, elk van ons krijgt in zijn heerlijke naam alle beloften van de Vader. In welke omstandigheid ook, Hij is er, en troost ons door zijn nabijheid, en geeft ons de volle zegen die in Hem is. In de wereld lijden wij verdrukking, om zijns naams wil, en wat een zegen, Hij heeft de wereld overwonnen. Hij brengt ons veilig thuis, en waar wij ons ook spoeden, zijn trouw reikt hemelhoog, vol van liefde voor zijn kinderen. Hij leeft om ons rechtvaardig te maken, zodat wij de rechte sporen onder zijn liefdevolle leiding kunnen bewandelen, in Jezus' naam.

***Psalm 17:5***

***mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet.***

***Johannes 1:33***

***En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt.***

Deze is het, de Zoon van God, Hij is het die doopt met de heilige Geest en met vuur, Johannes doopte met water tot bekering, maar wist dat Jezus veruit zijn meerdere was. De uitstorting van de heilige Geest is op vele manieren in Gods woord bekend gemaakt, Jezus zelf sprak daarover, en dat woord is heerlijk in vervulling gegaan op de pinksterdag. Wie dorst heeft mag met zijn hele hart naar de doop in de Geest verlangen, het is Jezus die doopt met Geest en vuur, het is de bekleding met kracht, en het vuur zal zijn reinigende werk doen. Alles wat niet tot zijn eer is, zal ten onder gaan, om in nieuwheid des levens verder te wandelen, en om in ijver, vurig van geest, de Here te dienen. Het verschil is groot, profeteren en gezichten zien, uitingen van de Geest, genadegaven, die tot opbouw zijn van persoonlijk geloof, maar bovenal tot stichting van de gemeente.

***Johannes 4:14***

***maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.***

Wie Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en Heiland, heeft de volheid des levens gevonden, in Hem zijn alle beloften van God bekrachtigd. Hij geeft het water des levens om niet, Hij is de bron van levend water, wie uit die bron put, krijgt deel aan verkwikking en rijke zegen. Dit is alleen mogelijk door de werking van de heilige Geest die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. Hij is degene, die door het geloof in Jezus, stromen van levend water uit ons binnenste zal laten vloeien, heerlijk zacht vloeiende wateren vol van genezing.

***Joël 2:28***

***Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.***

Daar waar deze dingen worden onderwezen, als zijnde gaven vanuit Gods troon, is het streven ernaar een heerlijk schatzoeken. Vrees is een tegenhouder, ga je daarop in, dan wordt er veel gemist van de volle zegen, die is klaar gelegd voor zijn kinderen. Waken is altijd nodig, beoordeling van leidinggevendens brengt zekerheid die veiligheid geeft en excessen tegenhoudt, tot verrijking van allen.

***Openbaring 21:6b***

***Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.***

**Marcus 9:35*****En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen:******Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.***

Het zit in de mens, de meeste willen zijn, de één boven de ander, wedijver en concurrentie zijn dan de gereedschappen om te bewijzen dat je de eerste bent. In het Koninkrijk van God is de geestelijke wet van kracht, niet heersen, maar dienen. Jezelf vernederen onder Gods machtige hand, is een eerste vereiste, dan is de kans groot, dat Hij je zal verhogen, op zijn tijd. Er is een korte tijd van lijden nodig, jezelf verliezen is niet makkelijk, in Jezus, jezelf verloochenen en Hem volgen, maakt je tot een kruisdrager. Een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft, om Jezus' wil, die zal het vinden, dan is de behoefte om meer te zijn, verdwenen.

**Psalm 75:7-8*****Want het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn – maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.***

Gods zegen rust op mensen die Hem zoeken en Hem willen dienen, dit gebeurt vaak in het verborgene, het is God de Vader die in het verborgene ziet, en zijn vergelding is vol van zegen. Niemand zal ooit begrijpen met eigen verstandelijk denken, hoe geestelijke principes werken, alleen door ondervinding is het te leren. Onderwerping is bij voortduring nodig, het geestelijke met het geestelijke vergelijken kan alleen vanuit de Geest Gods, die ons de dingen Gods openbaart. Elke verhoring van gebed is verhoging, zijn verlossend antwoord brengt je in zijn nabijheid, zijn oplossingen brengen troost en vreugde, omdat Hij verhoogt.

**Spreuken 29:23*****Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.***

God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade, zij zijn het die deel krijgen aan Gods vertroosting. Wij kunnen uit onszelf niet nederig zijn, Jezus is zachtmoedig en nederig van hart, als wij Hem volgen, krijgen wij daar deel aan. Elke namaak zal doorzien worden door de geestelijke mens, die de prijs van geestelijke offers heeft willen betalen, in ootmoedig wandelen met zijn God. Nederige hoogmoed bestaat, het leidt tot niets, en kan niet bestaan in het Koninkrijk van God. Eer van mensen of eer van onze God, het verschil is groot, eer voor een ogenblik, of eer die wij ontvangen uit Gods machtige hand.

**Matteüs 23:12*****Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.***

***Spreuken 19:8******Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.***

Verwerven en bewaren, activiteiten die leven brengen en geluk, met een ander woord het maakt zalig. Gods woord spreekt over verstand hebben als er kennis is van God, de Allerhoogste, waarin de vreze des Heren het begin is van alle wijsheid. In eigen ogen verstandig zijn, gaat daar recht tegen in, dan staat het vlees in elk opzicht op de verkeerde plaats, er wordt niets verworven, behalve verderf. Het streven, het ernaar jagen, maakt dat wij de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Door Hem kunnen wij de Vader leren kennen, de Vader zelf heeft ons lief, omdat wij geloven in zijn Zoon, Christus Jezus, Hij de kracht Gods en de wijsheid Gods, ons ten goede.

***1 Johannes 5:20******Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de Waarachtige God en het eeuwige leven.***

Zonder de Zoon van God geen inzicht, zonder de heilige Geest geen openbaring, zonder de Vader geen enkel uitzicht op het eeuwige leven. Geloven is het begin van de onnoemelijke rijkdom die ons deel zal zijn als wij God ernstig zoeken, de winst in jezelf verliezen in Christus Jezus, is schatten ontdekken van wijsheid en van kennis. Vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt, is te zien aan een veranderd leven, daar waar het inzicht vermeerderd, is er meer liefde, die zich uit door een volkomen vergevingsgezindheid. God is liefde, Hem kennen, houdt in, dat die liefde ons ertoe beweegt om lief te hebben zoals Hij graag ziet.

***Spreuken 16:16******Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!***

Aardse schatten tegenover hemelse schatten, de aardse glans kan voor een ogenblik heel aantrekkelijk zijn, maar zal uiteindelijk zijn glans volkomen verliezen, terwijl de hemelse schatten voor eeuwig zijn. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, het is onmogelijk jezelf aan beiden te hechten. Glansrijk hemels inzicht verwerven, vraagt onze volledige inzet, raad vragen brengt inzicht, wijsheid verwachten brengt ons op de weg van Gods geboden. Daar worden de schatten tot helder inzicht gebracht, tot verstaan van Gods heerlijke verordeningen die ons leven totaal verrijkt, daar zullen de verstandigen stralen.

***Daniël 12:3******En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.***

***Prediker 10:12***

***Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend,  
maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.***

Het begin der woorden uit zijn mond is onverstand, en het einde van zijn spreken is verderfelijke domheid. Waar het hart vol van is loopt de mond van over, wij hebben veel mogelijkheden om te onderscheiden of iets wijs is of dwaas. Wij hebben geen geest van lafhartigheid ontvangen, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Even nadenken voor je iets zegt, geeft de heilige Geest de ruimte om wijsheid in je hart te leggen, doe je dat niet, richt je al snel enige schade aan. Boosheid in je hart brengt je al snel tot domme uitspraken die jezelf en de ander kwaad doen, er lering uit trekken is geboden. Voor een ieder is het aanstonds duidelijk of iemand zijn weg loopt met nauwgezetheid, of dat er de kantjes vanaf gelopen worden. Het is voor een kind van God heerlijk om te beseffen, dat wij woorden mogen spreken die door de heilige Geest geleerd zijn.

***Galaten 5:15***

***Indien gij echter elkander bijt en vereet,  
ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.***

Het tegendeel van je naaste liefhebben is duidelijk, komen er woorden van beschuldigingen over en weer, dan probeer je de ander te verslinden, of stuk te maken. Het staat tegenover de liefdeseis die ons geboden is, ons is alles vergeven in Christus Jezus, daarmee is aan ons de verplichting om de ander van harte te vergeven. Ons vlees is niet zo welwillend om dat te doen, integendeel, het neemt uit zichzelf altijd wraak, en zonder de heilige Geest is het onmogelijk om aan Gods eis te voldoen. Het begeren van ons vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen ons vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat wij niet doen wat wij wensen. Indien wij ons laten leiden door de Geest staan wij niet meer onder de wet die zonden brengt, maar staan wij onder Gods liefde.

***Matteüs 12:36-37***

***Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.***

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Worden als Christus, is opzien naar een heilig leven, vol van verwachting je hart richtende op hulp die aangeboden wordt om het goede te zeggen in elke omstandigheid.

***Spreuken 13:16***

***Ieder schrander mens handelt met overleg, maar een zot kraamt dwaasheid uit***

***Galaten 6:4-5***

***Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.***

Indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer, vandaar dat de oproep wordt gedaan om jezelf te toetsen. Liefde is de leidraad om elkanders moeilijkheden te verdragen, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, en er hulp wordt gegeven, wijs je hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op jezelf, niemand ontkomt aan verzoeking. Hoogmoed komt voor de val, jezelf zien als een meerdere van je medemens, is gebrek aan kennis van Gods woord, er is bij Hem geen aanzien des persoons. Wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, wij zijn om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Eigen werk toetsen komt er op neer, dat er een zeker weten is in Christus te zijn, zodat roemen door een ander uitgesloten wordt, een ieder heeft genoeg aan zichzelf.

***Spreuken 16:2***

***Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de HERE toetst de geesten.***

In het algemeen, denkt een mens te goed over zichzelf, zondebesef is nodig om een goed inzicht te krijgen in de motivaties van handel en wandel. Door de Geest zijn wij in staat om te zien wat er werkelijk in ons is, Hij is de Geest der waarheid, en Hij overtuigt van waarheid, zodat wij weten waar wij staan in Gods ogen. Hoe groot is dan Gods genade in Christus Jezus, werkelijk rein door het woord, dat Hij gesproken heeft, vrijgesproken zondaars, die mogen opzien naar Gods heiligheid. Te weten rein te zijn, is dan op vele manieren te merken, door het anders zijn in woord en daad, in de volle overtuiging dat het Gods werk in ons is, zodat roemen voor ons uitgesloten is, wie roemt, roeme in de Here.

***1 Johannes 3:19-20***

***Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart (ons) veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen.***

Verzoeken zijn er om van te leren, het brengt beproefdheid van ons geloof voort, en het werkt volharding uit. Die volharding moet volkomen doorwerken, zodat wij volkomen en onberispelijk zijn en in niets tekort schieten. Dan is er geen plaats meer voor veroordeling van eigen hart, dan is er alleen dankbaarheid over Gods werk in ons binnenste. Heerlijke waarheid, die ons brengt naar de volle waarheid, waarin geen hoogmoed of gewilde nederigheid kan bestaan.

***1 Korintiërs 10:12***

***Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.***

**2 Timoteüs 4:18**

***De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.***

Geen uitspraak die ontstaan is onder het motto: mij overkomt niets, het ontbrak in het leven van Paulus niet aan kwade bedoelingen van mensen. Het is veeleer een zeker weten dat onder elke omstandigheid de Here er is en voor uitkomsten zorgt die je boven alles uittillen. Niemand kan de behoudenis die God beloofd heeft tegenhouden, geen mens is in staat om de zekerheid des geloofs van je af te pakken. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden maar uit kracht, een onuitputtelijke kracht, die troost geeft door de nabijheid van de heilige Geest. De kracht van God openbaart zich eerst ten volle in zwakheid, Hij is machtig over ons, als wij verwachten dat Hij in alles is, zodat Hij onze verdediging in alles is.

**Psalm 12:6**

***Om de onderdrukking der ellendigen, het zuchten der armen, maak Ik Mij thans op, zegt de HERE; Ik stel in veiligheid wie daarnaar smacht.***

O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water. Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen. Als met vet en merg word ik verzadigd, mijn mond looft met jubelende lippen, wanneer ik Uwer gedenk op mijn legerstede, in nachtwaken over U peins. Want Gij zijt mij een hulp geweest, in de schaduw van uw vleugelen jubel ik, mijn ziel is aan U verkleefd, voor altijd.

**1 Petrus 3:16b**

***opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden.***

Heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten. Aanvaarding is elke dag noodzakelijk in het besef dat God ons leven bestuurt, Hij moet het voorwerp van onze vrees en Hij moet het voorwerp van onze schrik zijn. Dan achten wij Hem heilig, die ons in alles is voorgegaan, als Hij werd uitgescholden, schold Hij niet terug en als Hij leed, dreigde Hij niet, maar gaf het over aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. Zo mogen wij in zijn voetstappen treden, wetende, dat wij veilig in zijn armen zijn.

**Psalm 121:7-8**

***De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.***

**2 Timoteüs 2:15**

*Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.*

Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid, rechte voren trekken is onmogelijk als er geen korte metten wordt gemaakt met zonde. Zoveel mensen, zoveel zinnen, een ieder heeft zo zijn eigen manier van dingen begrijpen, hoe belangrijk is het dat er correctie plaatsvindt door het woord der waarheid. Bekwaam gemaakte dienstknechten van God die zich door de Geest laten leiden, kunnen ingezet worden om dit te doen. Beproefd, ten dienste van God, is een voorwaarde die voor een ieder vrucht brengt, die daarnaar luistert. Met de uiteindelijke bedoeling, zelf in staat zijn om rechte sporen te maken en niet meer af te wijken van het rechte pad. Het is heerlijk om te bedenken, dat als er verandering plaatsvindt, dat je bruikbaar bent in het Koninkrijk van onze God.

**2 Korintiërs 10:17-18**

*Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.*

Vaak wordt er verlangd naar een plaats die wel aantrekkelijk lijkt in eigen ogen, met als onderliggende gedachte, iets betekenen en geëerd worden. Het is Gods werkwijze om elke vorm van hoogmoed in de kiem te smoren, het werken voor Hem moet vooral namens Hem zijn. Het is aan Hem om je plaats aan te wijzen, die Hij in gedachten had, en vind je die plaats, dan is er al veel gebeurd in leren, in afleren en heeft er vernedering plaats gevonden. Maar dan is het ook voor een ieder duidelijk, en zal het worden bevestigd dat die plaats je toekomt. Niet dat er dan geen tegenstand meer is, integendeel, waarschijnlijk meer, maar beproefde mensen kunnen tegen een stootje. Gods medearbeider zijn, is weggelegd voor wie Hem willen dienen, ijver voor Hem is de voorwaarde om vruchtbaar te zijn.

**1 Petrus 5:10**

*Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.*

Er is niet aan te ontkomen, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking, kan alleen maar als wij delen in het lijden van Christus. Het is een voorrecht om dat te mogen ondergaan, want dan pas kunnen wij spreken over beproefd zijn, wil je de prijs betalen die God van je vraagt, dan is de vreugde een eeuwige vreugde.

**Jesaja 26:7b**

*Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor.*



***Psalm 30:12-13***

***Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven.***

Here, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen, psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam; want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen. In mijn onbezorgdheid had ik gedacht: ik zal nimmer wankelen – Here, door uw welbehagen hadt Gij mijn berg bevestigd – Gij verborgt uw aangezicht, ik stond verschrikt. Tot U Here, riep ik, en tot de Here smeekte ik om genade, hoor, Here, en wees mij genadig, Here, wees mij een helper. Gods macht is te zien in antwoord op dit smeken, Hij heeft alles veranderd, rouwklacht werd reidans, Hij heeft met vreugde omgord, en het rouwkleed losgemaakt, zodat lofprijs vol van dankbaarheid kan klinken.

***Jeremia 31:13***

***Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart.***

Er zijn vele redenen te bedenken waarom er geen vreugde is in het leven van een kind van God, er is vreugde voor zijn aangezicht, die alleen merkbaar is voor degenen die zijn aangezicht zoeken. Lijden wordt ons geen van allen bespaard, het hoort bij het leven, het is God die alles doet medewerken ten goede, voor degenen die van Hem houden. Als er geloof is in de goedheid van God, dan is er ook een weten, dat Gods plan vol van liefde is voor al zijn kinderen. Hem leren kennen gaat door lijden heen, daar vindt de verbreking plaats die noodzakelijk is. De aanvaarding brengt Gods vreugde in werking, je omarmt wat je overkomt, de troost na smart is reden om op te springen van vreugde, die blijvend bij je is.

***1 Petrus 4:13b***

***verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.***

Deel hebben aan zijn lijden, heeft vele vormen, vrienden kwijtraken ter wille van Christus is heel gewoon, en meestal is vijandschap wat in de plaats komt. Met de nek aangekeken worden door familie, want je hebt zo`n raar geloof, is wat velen overkomt, degenen die Jezus meer liefhebben dan zichzelf, betalen graag die prijs. Uiteindelijk vindt er dikwijls herstel plaats, omdat opgemerkt wordt dat de veranderingen aangenaam zijn, tot getuigenis en tot eer van God.

***Psalm 116:17***

***Ik zal U lofoffer brengen en de naam des HEREN aanroepen.***

***Sefanja 3:17******De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost.******Hij zal Zich over u met vreugde verblijden;******Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.***

Gods liefde voor zijn volk is met geen pen te beschrijven, een onuitputtelijke bron van eeuwige liefde, die Hij laat horen en voelen door zijn woord en Geest. Hij heeft vertrouwelijke omgang met degenen die Hem vrezen, alleen aan hen, maakt Hij Zichzelf bekend, door zijn Geest leren wij Hem recht kennen. Als Hij zijn liefde in ons hart uitstort, komt er een grote zekerheid welke gevoelens Hij over ons heeft. God woont door de Geest in ons hart, dichterbij kan niet, daar is de plaats van aanbedding, en van vreugde die Hij in overvloed geeft. Hij zal Zich verblijden met vreugde over ons, want wij zijn de verlost des Heren. Hij zal zwijgen in zijn liefde, in een stil samenzijn van overtuiging in eenheid die alleen bekend is bij zijn kinderen. Volkomen thuis zijn bij de Vader, maakt dat Gods hart aangeraakt kan worden, Hij juicht met gejubel over het volk dat van Hem is.

***Psalm 36:11******Bestendig uw goedertierenheid voor wie U kennen,******en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart.***

Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken; uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij Here. Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen; zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.

***Psalm 5:12******Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.***

Verblijden in Jezus onze Heer is een opdracht die niemand zwaar zal vallen, Hij is onze Verlosser en Zaligmaker, Hij is de held die verlost. Jezus is de naam boven alle naam, in die naam zijn wij behouden en in die naam mogen wij ons verheugen. Uit liefde voor ons, is Hij aan het kruis gegaan, daar is Gods liefde voor ons volkomen zichtbaar geworden, Gods volmaakte offerlam heeft alles volbracht. Voor Hem jubelen en juichen is iets wat Hem toekomt, wat een vreugde heeft Hij zijn kinderen bereid, en hoezeer is Hij te prijzen. Laten wij Hem alle eer geven, onze Heer en Koning de lof toezeggen die Hem verhoogt.

***Filippenzen 4:4******Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt U!***

***Spreuken 4:18***

***Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag.***

Niemand is rechtvaardig uit zichzelf, er is niemand die goed doet uit zichzelf, en toch is daar de rechtvaardiging van God door het geloof in Christus Jezus. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Deel krijgen aan Jezus is deel krijgen aan zijn licht, Hij is de blinkende morgenster, Hij is als het morgenlicht bij het opgaan der zon, een morgen zonder wolken. Wandelen in zijn licht, hebbende zijn licht, maakt ons tot kinderen van het licht, die niets van doen willen hebben met duisternis. Onze rechtvaardiging neemt toe naarmate wij meer op Jezus gaan lijken, er is altijd vermeerdering in geestelijke groei, zodat het licht steeds helderder gaat schijnen.

***Psalm 37:5-6***

***Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.***

Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand. Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar – een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, noch zijn nageslacht zoekende brood; te allen tijde ontfermt hij zich en leent uit, en zijn nageslacht is tot een zegen. Wijk van het kwade en doe het goede, dan zult gij voor altoos wonen; want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt het recht; de wet van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet, zij wandelen op een effen pad.

***Psalm 97:11-12***

***Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam.***

De rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders, een heerlijk uitzicht voor degenen die Jezus werkelijk liefhebben. Het gezaaide licht in hun harten, is tot volle bloei gekomen, en zij zullen stralen van vreugde over Gods eeuwig heil. Voor zijn troon zal niets dan lofprijs zijn, zijn heilige naam zal bij voortdoring geprezen en vereerd worden, door de verlost des Heren. Daar is geen nacht meer, alles is licht, de heerlijkheid Gods verlicht het hemelse Jeruzalem, en haar lamp is het Lam, in dat licht zullen wij wandelen voor altijd.

***Spreuken 13:9a***

***Het licht der rechtvaardigen brandt blijde,***

**Amos 5:14**

***Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.***

Altijd weer blijkt Gods liefde oneindig veel hoger, dieper, breder en in lengte niet te overtreffen. Zelfs als zijn volk het kwade zoekt, blijft Hij trekken met liefdeskoorden, ook al roepen zij dat God met hen is, Hij ontkracht elke schijn en namaak. Het kwade zoeken is geen gebruikelijke term in het huidige verbond met God, integendeel, het kwade valt ons lastig. En toch is door gebrek aan kennis het nog altijd mogelijk, er zijn vele verborgen valkuilen, die vaak door het verkeerde te zoeken op je pad komen. Zodra er niet wordt opgezien naar Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, richt je toch je hoop op het aardse en daarmee, op het kwade. Het kwade moet gehaat worden, het goede moet gezocht en omarmd worden, dan is God met ons, in zijn Zoon, Christus Jezus.

**Psalm 27:4**

***Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.***

Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. Een onmiddellijk resultaat van het zoeken naar hemelse dingen Gods, daar is zijn vrede en zijn wij veilig voor welke vijand ook. Hoog op de rots, daar is de verhoogde plaats in Christus, daar hebben wij het recht verkregen om zijn liefelijkheid te ervaren en te zien. Daar is de plaats van onderzoeken in zijn tempel, om te leren van Hem die ons in alles is voorgegaan, zodat wij beeldragers mogen worden voor Gods aangezicht. Verblijven in het huis des Heren is een eeuwige belofte voor een ieder die ernstig zoekt, Hij laat Zich vinden, Hij beloont een ieder die dat doet.

**Spreuken 11:27**

***Wie het goede nastreeft, zoekt welbehagen; maar wie het kwade najaagt, hem zal het overkomen.***

Wie goed doet goed ontmoet, niet om mensen te behagen, maar om God te behagen, Hij is de enige die goed is, en die ons het goede, welgevallige en volkomene kan leren door zijn Geest. Volkomen overgave is noodzakelijk in elke stap die wij maken met Hem, daar vindt de vernieuwing en verandering plaats, die wij zo van node hebben. Daar is ook de onderscheiding van goed en kwaad, wat een beeld is van geestelijke volwassenheid, in Christus verworven.

**Spreuken 14:22b**

***Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede.***

**Marcus 13:33**

***Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.***

Het is een oproep die verband houdt met de komst van Christus Jezus, het zal voor ons op een onverwacht moment zijn, niemand weet wanneer. Toezien op waakzaamheid is een eerste vereiste, je lamp brandende houden zodat het licht blijft schijnen, heeft alles te maken met trouw en liefde voor Jezus, Gods Zoon. God is getrouw, door wie wij zijn geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. In zijn licht kunnen wij waken, door zijn licht kunnen wij in Hem blijven, zodat wij samen met Hem, door de Geest deel krijgen aan het overwinningsleven. Als wij Hem elke dag dienen en eren als onze Heer, kan de dag aanbreken van zijn komst, dan is het bruidsgewaad gereed, en dan zullen wij de Koning in al zijn schoonheid zien, en Hem dienen tot in alle eeuwigheid.

**Openbaring 3:11**

***Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.***

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Het woord van God is in alle opzichten duidelijk, verzoeking en kroon hebben alles met elkaar te maken. Het bevel bewaren om Jezus te blijven verwachten, maakt dat Hij ons zal bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal. De overwinning wordt ons geschonken door God de Vader, als wij vasthouden wat wij hebben ontvangen. Alle strijd in Christus Jezus is de goede strijd, het is onvermijdelijk, geen overwinning zonder strijd. Hem meer liefhebben dan wie dan ook, maakt dat Hij de Koning van je hart is, daar troont Hij op de lofgezangen der heiligen, daar wordt Hij gekroond.

**Filippenzen 3:20-21**

***Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.***

In de volle verwachting van komst en verandering, blijkt je toewijding aan Gods beloften die spreken van zijn macht. Wij zijn kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. Hij, onze Verlosser zal komen op de wolken, elk oog zal Hem zien, wij zullen deel krijgen aan zijn verheerlijking, omdat wij ons leven hier niet hebben liefgehad.

**Openbaring 16:15a**

***Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart,***

***Hebreeën 7:25***

***Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.***

De Here heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt priester in eeuwigheid – in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden. Jezus is priester in eeuwigheid naar de verordening van Melchisedek, dus naar het evenbeeld, priesterkoning uit de stam van Juda, die door een onvernietigbaar leven voor altijd blijft. Hij is de middelaar van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. God heeft in Jezus een nieuw verbond tot stand gebracht, waarin Hij zijn wetten in het verstand zal leggen en het in hun harten schrijft, Hij zal hun tot een God zijn en zij zullen Hem tot een volk zijn. Niet langer zal men geleerd worden, ken de Here, want een ieder zal Hem kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Hij zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Hij niet meer gedenken, als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard.

***Handelingen 4:12***

***En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.***

Niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus, door wie de verzoening is.

***Matteüs 26:27-28***

***En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.***

Een nieuw verbond, ingesteld om Gods genade te ontvangen in Christus Jezus, Gods Zoon. Voor eeuwig is Hij de verhoogde Heer, Koning en Hogepriester, Hij pleit voor ons bij de Vader, en Hij spreekt ons van alle zonden vrij. Laten wij Hem de eer toebrengen die Hem toekomt, want Hij is alle lofprijs en eer waard.

***1 Timoteüs 2:5a***

***Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen,***

***Psalm 5:13***

***Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE,  
Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.***

In een rechtvaardige is oprechtheid van hart te vinden, dat verlangt naar de God van zijn heil. Geen onrecht is in hem te zien, geen bedrog is in zijn hart, enkel maar het zoeken naar Gods wil, om Hem te kunnen behagen. Rechtvaardigheid is te zien in mensen die niet zichzelf willen behagen, maar erop uit zijn om door de heilige Geest God welgevallig te zijn. Rechtvaardige daden eisen moed en totale zelfverloochening, omdat het doen van Gods wil in veel gevallen ingaat tegen menselijke beoordeling. Jezus is de Rechtvaardige, die ons in alles is voorgegaan, Hij leeft om velen rechtvaardig te maken, zijn verlossingswerk in ons, stelt ons in staat om daaraan te beantwoorden. Het resultaat is dat Gods zegen vast staat en dat zijn welbehagen ons omringt als een schild rondom ons.

***Matteüs 23:28***

***Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig,  
doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.***

De schone schijn ontmaskerd door onze Here Jezus, het wereldse werd doorzien, Hij getuigde dat hun werken boos waren, daarom werd Hij gehaat. Geestelijke leiders hebben een enorme verantwoording ten opzichte van mensen die zij dicht bij God mogen brengen. Zijn zij een verkeerd voorbeeld dan is de navolging ook verkeerd, Gods wet wordt niet in acht genomen, zodat niemand ook maar enig verlangen heeft om God te behagen. Onrechtvaardige leiders, hebben leerlingen die hen navolgen in het kwade, kinderen der ongehoorzaamheid die in het ongewisse blijven over de rechte kennis van God. De enige hoop voor een ieder die daaraan deel hebben is en blijft, bekering door overgave aan de enige God.

***Psalm 34:16-17***

***De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun  
hulpgeroep; het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad doen,  
om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.***

Het verschil is groot, Gods licht schijnt op en in degenen die Hem oprecht willen dienen, voor degenen die kwaad doen is dat licht niet te zien. Roepen de rechtvaardigen, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. God hoort naar zondaars niet, verhoring zal alleen plaats vinden indien men het zondaarsgebed zal bidden, geloven in Jezus Gods Zoon, en vergeving vragen over al het kwaad dat is gedaan, zal de zondaar brengen in Gods eeuwig licht.

***Psalm 37:39a***

***Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE,***

*Psalm 56:14*

*want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.*

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen. Waar een mens ook doorheen gaat, de beslissing van houding is bepalend voor de uitkomst. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Vrees van binnen als gevoel, kan ondermijnend werken, en als eraan toegegeven wordt, neemt het je gevangen en de vrees zal steeds erger worden. Vrees voor mensen, verdwijnt alleen door vast en zeker je vertrouwen op Hem te zetten, geloof in werking heeft altijd dezelfde uitkomst, veilig in Jezus' bescherming. Daar is redding van welke benauwdheid ook, daar wordt ervaren dat Gods woord volkomen waar is, zodat lofprijs de plaats inneemt van verdriet en pijn.

*2 Timoteüs 3:11b-12*

*Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.*

Levend geloof, ontstaat door gehoorzaamheid aan Gods woord, waarin de heilige Geest ons leert om Jezus te volgen in woord en daad. Als er geen levend geloof is, zal er ook geen tegenstand zijn, er is immers niets om tegen te strijden. Dood en leven is afhankelijk van de inzet die wij willen doen om dicht bij Jezus te blijven, het kostenplaatje dat daaraan hangt is Hem meer liefhebben dan jezelf. In het onzichtbare is bekend of je geloof vol van leven is, daar wordt op gereageerd in aanklacht en bangmakerij, dikwijls gebeurt dat door mensen heen. Wat is het dan heerlijk om te weten dat het juist een indicatie is dat je relatie met onze Here Jezus in orde is, Christus kan over je lichten, omdat je bent opgestaan uit de dodenslaap. Gods liefde en troost zal altijd zeer nabij zijn, omdat je hebt gekozen om Gods Zoon te volgen waarheen Hij jou ook leidt, tot zijn grote eer.

*Spreuken 14:27*

*De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.*

Er is zoveel om ons over te verblijden, wij mogen en kunnen bij voortduring putten uit de bron van levend water dat om niet wordt gegeven. God vrezen is Hem liefhebben, doen wat Hij zegt is de hoogste lofprijs, voor Gods aangezicht wandelen in zijn licht, is een voorrecht dat aan de verlostten wordt geschonken.

*Johannes 8:12b*

*wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen,*



**Genesis 4:7b**

*Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.*

Een waarschuwing die aan dovemansoren is gericht, de zonde wordt uitgevoerd met als gevolg dat de straf die op de zonde staat wordt ingevoerd. Voor ons die geloven, is het welbekend dat God waarschuwt om niet de weg van de zonde op te gaan, zijn woord is boordevol van oorzaak en gevolg. Het goede en het kwade heeft beiden gevolgen, het goede brengt de zegen van God, het kwade de vloek, waarin God zijn aangezicht verbergt, zodat de dood zijn intrede doet. God vrezen is heel bewust erkennen dat Hij Zich nooit met zonde zal inlaten, Hij kan Zich daar niet aan verbinden, in Hem is in het geheel geen duisternis. Luisteren en alles op alles zetten om weerstand te bieden aan zonde, is alleen mogelijk in volkomen afhankelijkheid van Hem die onze zonden heeft gedragen. De zonde die als een belager aan de deur staat, heeft geen schijn van kans meer in Jezus.

**Romeinen 6:12**

*Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen,*

Een koning wil gediend worden, hij wil heersen over zijn onderdanen, en zal dat ook opeisen in allerlei vormen. Het is aan ons te leren ongehoorzaam te worden aan dat waar wij van nature gehoorzaam aan zijn, en daarvoor in de plaats, leren om gehoorzaam te worden aan God. Hem dienen door genade, maakt dat zonde geen heerschappij meer kan voeren, wij zijn immers met Christus gestorven en mogen in nieuwheid des levens wandelen. Het geheimenis is groot, dood zijn voor de zonde, maakt, dat wij levend zijn voor God in Christus Jezus, zijn Zoon.

**Johannes 8:34-35**

*Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.*

Gods wet, alleen een zoon kan erfgenaam zijn, een slaaf staat daarbuiten, het is dus zaak om ernst te maken met het afleggen van welke zonde ook. God geeft zijn tucht en behandelt ons als zonen, met als doel dat wij beeld dragers worden van zijn Zoon. Opvoeding door God zelf gegeven is een heerlijk voorrecht, al brengt het in eerste instantie geen vreugde maar smart, maar na oefening wordt het als Gods liefde ervaren, zodat dankbaarheid voor eeuwig plaats kan vinden. Daar zal God alle tranen afwissen, en eeuwige troost verlenen in zijn Vaderhuis.

**Spreeken 12:28**

*Op het pad der gerechtigheid is leven, maar de weg der zonde voert ten dode.*

***Spreuken 30:5-6***

***Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.  
Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze  
en gij een leugenaar bevonden wordt.***

Gods woord is krachtig en scherp, het is totaal zuiver en doorzichtig, en voor wie Hem kennen is Hij een schuilplaats en een schild. Zijn woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zodat er rechte sporen gemaakt kunnen worden die God welgevallig zijn. Een ieder die zijn woord leest en doet, zal ervaren dat God in Christus Jezus met hem is, Hij is de enige en waarachtige God, en zal zijn trouw betonen, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Wie iets aan zijn woorden toedoet of afdoet, komt in gevaarlijk vaarwater, de Geest der waarheid zal altijd elke leugen ontmaskeren, zodat een mens maar niet kan doen wat hij wil. God is lankmoedig en wil niet dat iemand achterop raakt zodat zijn genade niet meer wordt ervaren, en als gevolg daarvan bitterheid ontstaat. God liefhebben is de waarheid liefhebben, loutering is nodig om zijn woord te verstaan, terechtwijzing openbaart ongerechtigheid zodat zijn licht kan schijnen.

***Hebreeën 3:12-13***

***Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij,  
door af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks,  
zolang men nog van een heden kan spreken,  
opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde;***

Ongeloof en ongehoorzaamheid komen voort uit boosheid en ongenoegen over de besturing van God in een mensenleven. Hoe gemakkelijk is het om aan de stem van onze God voorbij te gaan, zodat verharding door de zonde optreedt. Heeft de verharding plaats gevonden, is het onmogelijk de zachte stem nog te verstaan, die in gewillige harten gehoord wordt. Vermaning is de enige hoop die een mens kan hebben, van mensen die durven zeggen waar het op staat. Bekeren is altijd nodig als het hart met eigen overleggingen is dichtgeslibd, boosheid is een vreselijke raadgever, Gods woord is vol van liefde en zal bevrijding geven.

***Psalm 51:19***

***De offeranden Gods zijn een verbroken geest;  
een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.***

Verbroken en verbrijzeld is het hart dat zondebesef heeft beleden, berouw en schaamte maakt nederig en klein. Het is Gods gunstbewijs dat je leeft, het is zijn barmhartigheid die een mens doet knielen voor zijn aangezicht uit dankbaarheid.

***Psalm 33:4***

***Want des HEREN woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw;***

**Matteüs 6:1**

*Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen,  
om door hen opgemerkt te worden;  
want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is.*

Wie goed doet goed ontmoet, een gezegde met vraagtekens, het wordt niet altijd opgemerkt, tenzij je het voor je uitbazuint. Gerechtigheid doen heeft vele vormen, van het stoffelijke tot het geestelijke, de motivatie waarom je iets doet, is bepalend voor de uitkomst inzake loon. Wil je eer van mensen, dan is er een aards loon, zoek je Gods eer, dan is er een loon die in het verborgene wordt geschonken. God heeft de blijmoedige gever lief, wie karig zaait, zal ook karig oogsten, wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Je voornemen heeft alles te maken met je hartsgesteldheid, ben je er op gericht God welgevallig te zijn, dan is het samen met de Geest mogelijk om goed te doen in de ogen van God.

**Prediker 7:20**

*Want niemand op aarde is zo rechtvaardig,  
dat hij goed doet zonder te zondigen.*

Veel wordt er in Gods woord gesproken, dat er in de mens geen goed woont, en toch is daar het herstel dat God heeft geschonken door de komst van zijn Zoon. In de vrucht van de Geest worden alle aspecten genoemd die God in Christus schenkt, en een heerlijk loon is voor wie Hem ernstig zoeken. Goedheid is een onderdeel dat in veranderde harten wordt gelegd, door God de Vader zelf, Hij is immers de bewerker van het willen en het werken. Er gaat geen dag voorbij, of wij worden geconfronteerd met onze eigen wil waarin geen goed woont, alleen in een leven dat volkomen gericht is op Jezus de Leidsman van ons geloof, zal het oude teniet worden gedaan. Gods goedheid en genade zijn steeds ons deel, daarin liggen grote beloften, elke dag weer zullen wij zijn goedheid omhelzen.

**2 Korintiërs 9:10**

*Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijs,  
zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen,  
en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten,*

De vermeerdering van Gods genade is altijd te merken aan zijn omgang met ons, steeds dichterbij, steeds meer inzicht door een verborgen omgang met Hem, die ons zo lief heeft. Wij kunnen en mogen uitdelen van de verworven schat aan kennis en vermogensaanwas, rijkelijk schenkt Hij ons dat wat wij nodig hebben. De gerechtigheid zal zegevieren in harten die in het verborgene Gods wil doen.

**Psalm 125:4**

*Doe goed HERE, aan de goeden, en aan de oprechten van hart,*

***Psalm 119:2-3***

***Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht plegen, (maar) wandelen in zijn wegen.***

Waarmede zal een jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord, ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige, geprezen zijt Gij, Here; leer mij uw inzettingen. Met mijn lippen verkondig ik alle verordeningen van uw mond, in de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten, in uw inzettingen zal ik mij verlustigen, uw woord zal ik niet vergeten. Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn raadslieden, op heel mijn pad.

***Spreuken 28:5***

***Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles.***

Boosheid staat altijd in de weg om ook maar iets van de Here te ontvangen inzake inzicht en het verstaan van zijn woord, de grond moet vrij zijn van eigen gerechtigheid, dan pas kan Gods woord ingang vinden en wordt het verstaan. Er zijn diverse redenen die een sta in de weg zijn om Gods stem te horen, de belangrijkste is de verharding van je hart, waardoor alle zachtheid verdwenen is, en daarmee de gevoeligheid die nodig is om de zachte stem van de heilige Geest te verstaan. Het geweten wordt ondergesneeuwd en neemt het niet zo nauw meer met Gods verordeningen, het eigen gelijk staat voorop, en weg is alle zegen die een mens zo nodig heeft. Wie de Here zoeken zullen Hem vinden, Hij laat geen bidder staan, Hij leert ons aangaande de weg die wij gaan moeten, Hij raadt ons, zijn oog is op ons. Het verstaan is zeer persoonlijk, voor een ieder, dat wat hij nodig heeft, daaruit blijkt dat God ons door en door kent, Hij is onze grote God.

***Jakobus 1:21***

***Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.***

Wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. In Christus Jezus wordt reinheid gegeven, in Hem ben je vrij, in Hem ben je geheiligd, in Hem ben je behouden van Gods toorn. Jezus is het levende Woord, deel hebben aan Hem, is deel hebben aan Gods getuigenis die Hij geeft door zijn woord en door zijn Geest. Een heilige wandel wordt van ons verwacht, wij zijn daartoe in staat door nauwgezet in Jezus te blijven, Hij is onze redding.

***Johannes 15:3a***

***Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij,***

***Psalm 121:5******De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.***

Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren, de Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren tot in eeuwigheid. Beloften aan zijn volk gegeven, voor hen die hun ogen opheffen naar de bergen, wetende dat bij de Here alle hulp vandaan komt. Hij, de Schepper van hemel en aarde, zal niet toelaten dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren, onder zijn schaduw zijn wij veilig. Dwars door stormen heen die elk mens zal ervaren, is het heerlijk om te weten dat God alles overziet en alles in handen heeft. De zekerheid van onze hoop op Hem, zal Hij altijd bevestigen door uitredding en uitkomst die geen mens ooit kan bedenken.

***Psalm 57:2******Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is.***

Zij spanden een net voor mijn schreden, zij bogen mijn ziel terneer, zij groeven een kuil voor mijn aangezicht, zij vielen daar middenin. Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust; ik wil zingen, ja psalmzingen. Waak op, mijn ziel, waak op, harp en citer; ik wil het morgenrood wekken. Ik zal U loven, o Here, onder de volken, ik zal U psalmzingen onder de natiën; want hemelhoog is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef U boven de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde, tot in eeuwigheid.

***Johannes 17:12******Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.***

Het Hogepriesterlijk gebed voor ons opgeschreven tot verheerlijking van God de Vader, Zoon en heilige Geest. De behoudenis is in niemand anders dan in Jezus, Gods Zoon, de bewaring is in Gods hand, en alleen door de heilige Geest zijn wij in staat om ons oog op Hem te richten die de voleinder is van ons geloof. Ons leven is verborgen met Christus in God, wat de Vader aan Jezus heeft gegeven, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand van de Vader. Bewaring, met als doel een veilige thuiskomst, daar zal God alle tranen van onze ogen afwissen, tot eeuwige troost. Vergeten is dan alle verdriet, er is alleen plaats voor eeuwige vreugde, Hij, onze Bewaarder bracht ons veilig thuis.

***2 Timoteüs 4:18******De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.***

***Spreuken 2:6******Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid;***

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bewaart, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden. Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt. Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg. Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden, tot redding.

***Kolossenzen 2:2-3******opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.***

Strijd wordt gevoerd om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn, degenen die onderrichten en terechtwijzen in alle wijsheid, zijn doorkneed in het woord en hebben veel ervaring, zodat bekwaamheid hun deel is. De bedieningen zijn maar op één ding gericht, mensen dicht bij het hart van Jezus brengen, zodat zij zelf deel krijgen aan Hem die Gods wijsheid is. Het zoeken naar wijsheid en kennis is dan een eigen verantwoording, waarin een volledige inzet noodzakelijk is. Wordt er niet gezocht, dan mis je elke kans om deel te krijgen aan Gods wijsheid en terechtwijzing, het gevolg laat zich raden, geen inzicht en verstand.

***Spreuken 8:14******Mijner zijn raad en overleg, ik ben het inzicht; mijner is de kracht.***

De mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat, wie zijn woord bewaart, heeft een grote schat in zijn binnenste, die zich uit in liefdevolle klanken tot Gods eer. Het is een verborgen schat, die de vreze des Heren doet verstaan, en die de kennis van God voortbrengt. Liefde is de drijfveer om Hem welgevallig te zijn door de Geest, wie Jezus liefheeft, bewaart zijn geboden. Wij mogen putten uit een bron die nooit opdroogt, levend water dat verkwikt en dat vertroost. Kracht voor elke dag is weggelegd voor een ieder die wandelt op Gods weg, daar zal elke verwachting en hoop beantwoord worden door Hem.

***Psalm 51:8******Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.***

**2 Timoteüs 1:14**

***Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.***

Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Heerlijke woorden, vol van belofte, Hij heeft ons de Trooster gegeven, die blijft tot in eeuwigheid, door de heilige Geest zijn wij in staat om het goede, dat ons is toevertrouwd te bewaren. Zonder de inwonende Geest zou het onmogelijk zijn om te horen, te doen en om te bewaren, met Hem is het vast en zeker mogelijk.

**Psalm 25:10**

***Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.***

Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonde van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here. Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.

**Johannes 15:20**

***Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.***

Het woord vasthouden om in praktijk te brengen is van levensbelang, niet alleen voor jezelf, maar ook als getuigenis voor mensen die Jezus nog niet kennen. Een heilig leven spreekt meer dan welk woord dan ook, voor de één aantrekkelijk, voor de ander aanleiding tot spot en hoon. Voor degenen die meer willen weten over je levenshouding, zal er openheid zijn om Gods woord te vertellen, waarin een goede leidraad is, om te wachten tot er vragen komen. Mensen die afwijzen wat je vertegenwoordigt, zijn er genoeg, het is aan ons om daar goed mee om te gaan, in Gods kracht en liefde kunnen wij verdragen en omarmen in Jezus naam.

**Spreuken 7:2**

***Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel.***

***1 Timoteüs 3:13***

***Want zij, die hun dienst goed hebben vervuld, verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid om te spreken door het geloof in Christus Jezus.***

Het kruis is voor velen een aanstoot, voor degenen die het kruis in hun leven volledig hebben aanvaard en omarmd, brengt het grote zegen, daar is immers aan te herkennen of men bereid is om deel te hebben aan het lijden van Jezus. In dienst van God staan heeft als vrucht, een heilig leven dat mogelijk wordt gemaakt door te sterven aan jezelf, geen ongerechtigheid of namaak is mogelijk voor het aangezicht van God. Gods wil doen, brengt het goede, welgevallige en volkomene in werking, jezelf als levend, heilig en Gode welgevallig offer te stellen, is je redelijke eredienst. Verneder je onder de machtige hand van God, dan zal Hij je verhogen op zijn tijd, de ereplaats wordt verworven in zijn dienst.

***Romeinen 6:22***

***Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.***

God is liefde, God is goed en zeer te prijzen tot in alle eeuwigheid, met die liefde trekt Hij zondaars om zijn Zoon aan te nemen als Verlosser en Heiland. Wordt er gereageerd op Gods roepstem, dan is er vreugde in het hart en vreugde in de hemel, en dan begint Gods liefdevolle besturing in een mensenleven. Zoals alles begint de opvoeding in het klein, je bent nog zuigeling en hebt nodig om de eerste beginselen van het Koninkrijk van God te leren. Maar wat een vreugde als er begrepen wordt dat de slavernij van de zonde in Christus teniet is gedaan. Het leren en opwassen blijft een heerlijke opdracht, die veel vrucht voortbrengt, vol van eeuwigheidswaarde, God dienen is een voorrecht dat alle moeite waard is.

***Johannes 12:26***

***Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.***

Dienen is een gezindheid die geleerd moet worden, van harte de onderste weg bewandelen is niet makkelijk, jezelf wegcijferen wordt hier niet mee bedoeld. Het doen wat Hij zegt in gehoorzaamheid en zelfverloochening is het vereiste, dan dien je de Koning in gerechtigheid. Hem volgen is zeer oplettend het spreken van de zachte stem van de heilige Geest in de gaten houden, zodat je kan laten zien, dat het je ernst is om een dienaar te zijn. Koninklijke kinderen hebben een voorspraak bij de Vader, zij krijgen lof en krijgen een ereplaats.

***1 Samuël 2:8a***

***Hij heft de geringe op uit het stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen zitten bij edelen, en een erezetel te doen verwerven.***



***Kolossenzen 3:16***

***Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.***

In een groot huisgezin is het een natuurlijke zaak dat de oudere kinderen de jongere leren wat zij zelf van hun ouders hebben geleerd, hetzelfde principe is in werking in het huisgezin van God, de gemeente. Voorwaarde om in alle wijsheid elkander te leren, is, dat het woord van Christus rijkelijk in iemand woont, dan is het aanvaardbaar en echt, en brengt het grote zegen. Terechtwijzing van iemand die geen goed voorbeeld is, zal en moet afgewezen worden, het heeft geen zin om daar naar te luisteren. Door de heilige Geest zijn wij in staat om eerst zelf door dingen heen te gaan, verstaan wij wat het ons gebracht heeft, dan kan dat aan anderen uitgelegd worden. Elk mens die terechtwijzing aanvaardt, zal ook zelf ondervinden dat het leren uiteindelijk in Christus plaats vindt. Groot is de blijdschap als kinderen van God zich opstellen als leerlingen, dan is het een vanzelf sprekende zaak, om samen God de eer te geven in geestelijke liederen.

***Galaten 6:1***

***Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.***

Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle, een zeer gezonde houding die wijst op het kennen van God, het is aan Hem te danken dat wij vrijgesproken zijn, uit ons zelf kunnen wij nergens op roemen. Zonder vooroordeel is een mens dan in staat om in een geest van zachtmoedigheid de ander terecht te wijzen. Iemand wordt als geestelijk mens erkend door zijn manier van doen, de nieuwe mens is naar de wil van God geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. De oude mens kenmerkt zich door aards gericht zijn, onbruikbaar in het Koninkrijk van God, onbruikbaar om te onderrichten in het geestelijke. Christus zelf waakt over zijn gemeente, en geeft ons de opdracht om te waarschuwen indien dat nodig is, gehoorzaamheid maakt dat zijn gemeente zonder vlek of rimpel blijft.

***Kolossenzen 1:28***

***Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.***

Wat een vreugde is het om de Heer te dienen, doen wat Hij zegt ten koste van jezelf, maakt dat de ander dezelfde vreugde gaat ervaren om in Christus te zijn.

***Psalm 119:171***

***Mijn lippen zullen overvloeien van lof, want Gij zult mij uw inzettingen leren.***

***Marcus 10:15b***

***Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.***

Alles gelooft zij, alles hoopt zij, vertrouwen naar de hemelse Vader is van levensbelang om te kunnen ontvangen uit zijn hand. Geloven als een kind heeft niets met naïef zijn te maken, het is welbewust Hem vertrouwen die alles in handen heeft. Geloof in werking, maakt dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt, zodat er zekerheid is van wedergeboorte en behoudenis. Deel hebben aan Gods rijke geschenken, vergt iedere keer weer een houding van ootmoed en in grote mate een bewustzijn van afhankelijkheid. Een kind is afhankelijk van de zorg die het nodig heeft, voor een kind van God is dezelfde houding nodig om de volle zegen te ontvangen, in kinderlijke eenvoud is geloof een verademing.

***Psalm 103:13***

***gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.***

De louter eenvoudige toewijding aan Christus, maakt dat de vreze des Heren geleerd wordt, geen ingewikkelde theorieën, maar een praktijkschool die vol is van zelfverloochening. Als Christus in harten woning maakt door de Geest, is het nodig dat alle andere liefdes plaats moeten maken voor Koning Jezus. Geen afgod kan bestaan, niets of niemand is belangrijker dan één te zijn met onze Heer en Zaligmaker. Je hand in zijn liefdevolle hand leggen, geloven dat Hij spreekt en Zich over jou ontfermt, zijn activiteiten, die spreken van vertrouwen.

***Lucas 12:32***

***Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke!  
Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.***

Tegen Gods liefde en trouw kan niemand op, elke keer weer blijkt dat Hij ons vertrouwen volkomen waard is. De tedere woorden van Jezus zijn aan ons gericht, wij hoeven niet te vrezen, wij zijn onder de hoede van de goede herder, die ons veilig thuis brengt. Deel hebben aan Jezus, is deel hebben aan de Vader, en daarmee deel hebbend aan het Koninkrijk van God. Onvoorstelbare rijke geschenken die God geeft, omdat wij geloven in zijn heilige naam, en Hem ernstig nemen wat betreft zijn verordeningen. Eeuwige dankbaarheid is voor degenen die zich hebben laten leiden door de Geest, die ons gegeven is om Hem recht te kennen, voor eeuwig in zijn Koninkrijk te zijn is een onvoorstelbare eer.

***Matteüs 7:21a***

***Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.***

***Lucas 19:10***

***Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.***

Er is geen twijfel mogelijk, Jezus kwam niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaars in het algemeen. De Schrift heeft ons allen tot zondaars verklaard, niemand uitgezonderd, zodat ook zonder uitzondering een ieder redding nodig heeft. Ook als je allang verlost bent en in genade aangenomen, is het nodig te blijven bedenken waar je uit vandaan gekomen bent, en wie dat gedaan heeft. Niet onder het mom van: eens een zondaar, altijd een zondaar, maar van een verlost zondaar. Verlies je dat uit het oog, is de kans groot, dat je te goed over jezelf denkt, met alle gevolgen van dien. De Zoon van God eren doe je als er een diep besef is van wat Hij voor je heeft gedaan, dan is er lofprijs en dankbaarheid in je hart, Jezus is de Rechtvaardige, die leeft om velen rechtvaardig te maken.

***Romeinen 5:19***

***Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.***

Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Christus Jezus heeft Zichzelf ontledigd, en de gestalte van een dienstknecht aangenomen, en is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader, vele zonen zullen Hem danken van wie alles is.

***Lucas 15:7***

***Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.***

De tollenaars en de zondaars kwamen om naar Jezus te luisteren, vol van honger naar het woord, na het commentaar van de Farizeeën, sprak Jezus de gelijkenis uit over het verloren schaap. Feest in de hemel en feest op aarde bij het vinden van de verlorene, dan begint de rechtvaardiging die tot in eeuwigheid zal duren.

***Johannes 3:16b***

***opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe***

**2 Korintiërs 12:9b**

***Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.***

Niemand stelt zich zwak op van nature, integendeel, als je iets wilt bereiken, zal je houding zo zijn, dat je voor niemand onder wil doen. De kracht van de ziel is hier duidelijk te zien, eigen heerschappij, zelfhandhaving en je leven in eigen handen houden. Zwak zijn is iets wat geleerd moet worden, jezelf verliezen in Jezus, maakt, dat Hij je verdediging is, zijn kracht en macht is dan pas te zien. De ziel gaat altijd in verdediging, en weet vele manieren te vinden om onder de heerschappij van Christus vandaan te komen. De kostprijs om Hem te dienen zal altijd gepaard gaan met smaad, met minachting van mensen die spotten waar je voor staat. Aanvaarding in zwakheid brengt grote winst, onderwerping aan God, maakt, dat de grote kracht en de macht van Christus je boven alles uit zal tillen.

**Efeziërs 6:10**

***Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.***

Elk gevecht valt of staat of dit uit eigen kracht of in de Here wordt gedaan, je kunt vechten wat je wilt, vanuit jezelf zal er nooit een overwinning worden behaald. Het gevecht is in het onzichtbare, niet tegen bloed en vlees, zodat de wapenrusting Gods nodig is om te kunnen standhouden tegen allerlei machten, die uiteindelijk overwonnen vijanden zijn. Christus Jezus heeft alle machten en krachten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Wij kunnen niets overwinnen zonder in zijn kracht en macht te zijn, elke strijd, groot of klein, is nodig, geen strijd, geen overwinning. Het is heerlijk om te merken dat die overwinning ons geschonken wordt door God de Vader, ons tot zegen.

**Romeinen 8:38-39**

***Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.***

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Waar je ook doorheen gaat, Hij waakt en houdt je vast, in zijn bescherming is alles mogelijk, Hij is alle vertrouwen waard. Vanaf de grondlegging der wereld zijn wij in Christus Jezus uitverkoren, wij, die in Hem geloven, die op Hem hopen, hebben het voorrecht om te zien, dat God ons rechtvaardigt, zodat elke beschuldiging geen recht heeft, en in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

**Jesaja 40:29**

***Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.***

***Lucas 24:45******Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.***

Na zijn dood en opstanding, was het nodig om hun verstand te openen, de vele profetieën over de Christus die komen zou, werden uitgelegd, met name over zijn lijden, dood en opstanding. Zij waren de getuigen die zijn naam moesten gaan prediken, tot bekering en vergeving van zonden aan alle volken. Zij hebben dat gedaan in Jezus naam, nadat zij vervuld zijn met de heilige Geest, op het pinksterfeest in Jeruzalem. Heerlijke onderwijzing uit Gods woord door Jezus zelf, voor ons is datzelfde voorrecht weggelegd, door de Geest wordt ons verstand geopend, als wij bereid zijn om te luisteren naar de zachte stem die vol van liefde is. Het is de Geest die het woord levend maakt in ons binnenste, Hij zal Christus verheerlijken, want Hij zal uit Zichzelf niet spreken, maar Hij zal het woord van Christus verkondigen. De Trooster die de Vader heeft gezonden, die zal ons alles leren, en ons te binnen brengen, alles wat Jezus heeft gezegd.

***Johannes 3:3b******Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.***

Zonder wedergeboorte wordt er niets geopend of opgewekt, het is onmogelijk zonder de heilige Geest ook maar iets te ontwaren van het koninkrijk Gods. Wat uit de Geest geboren is, is geest, wat uit het vlees geboren is, is vlees, en vlees kan niets zien in het onzichtbare. De Geest van wijsheid en openbaring hebben wij nodig om inzicht te verkrijgen in hetgeen ons is toebedeeld, en welke hoop Gods roeping wekt. Alleen door de Geest kunnen wij Gods wet houden, alleen door de Geest kunnen wij de stem van Jezus verstaan, en kunnen wij God recht leren kennen, weten komt in de plaats van onwetendheid, tot lof van onze God.

***Openbaring 2:7a******Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.***

Uiteraard wordt hier het geestelijk oor bedoeld, dat gedeelte in ons wat zijn zachte stem kan horen, waarin er gereageerd kan worden op aanwijzing en correctie. Het is zonder de leiding van de heilige Geest onmogelijk om verder te kijken dan je neus lang is, wij zien aan wat voor ogen is, wat onmiddellijk kortzichtigheid tot gevolg heeft. God heeft voorzien in alle dingen, wij staan niet met lege handen voor Hem, Hij heeft zijn Geest gegeven om Hem te dienen, om Hem lief te hebben, en bovenal samen met alle heiligen Hem de dank te geven. Niemand anders dan Jezus heeft dit mogelijk gemaakt, prijs zijn heerlijke naam.

***Jesaja 33:17a******Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen;***

***Psalm 32:6***

***Daarom bidde iedere vrome tot U ten tijde dat Gij U laat vinden; zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken.***

Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op de rots. Iedere vrome is door God gerechtvaardigd om tot Hem te roepen en te bidden in Jezus' naam, een vrome heeft deel aan het verbond dat is gesloten door het geloof in Jezus. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen, God hoort ieder oprecht gebed, en zal op zijn tijd en wijze daarop reageren. Onze houding naar Hem, is weten dat Hij trouwe de wacht houdt in elke situatie, Hij is onze beschutting, een vaste burcht en rots. Zijn verbondstrouw staat vast, wie kan Hem tegenhouden, Hij omringt ons met jubelzangen van bevrijding, Hij bewaart ons voor benauwdheden, elke dag weer.

***Psalm 37:39-40***

***Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE, hun schutse ten tijde der benauwdheid; de HERE helpt hen en doet hen ontkomen, Hij doet hen ontkomen aan de goddelozen en verlost hen, want zij schuilen bij Hem.***

Wees mij genadig, o God, ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen? Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? Dan zullen mijn vijanden terugwijken ten dage dat ik roep; dit weet ik: dat God met mij is. Op God, wiens woord ik prijs, op de Here, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen? Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U betalen, want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.

***Psalm 17:8***

***Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in de schaduw van uw vleugelen,***

De liefelijke naam van Jezus staat borg, om in de schuilplaats des Allerhoogste te vertoeven, veilig in Jezus' armen, verborgen in God. Ons geloof maakt dat wij zijn woord ernstig nemen, niet de omstandigheden mogen de doorslag geven, maar het vertrouwen in God, dat ons onaantastbaar maakt. Vrees is een drijfveer die een mens doet wegzinken, want zijn voeten staan niet op de rots, maar op drijfzand. Onmiddellijke verhoring zal er zijn als er wordt geroepen om verlossing, Hij zal troosten en bemoedigen en de verzekering geven die nodig is.

***Psalm 40:3b***

***Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast,***

***Psalm 31:20***

***Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen, ten aanschouwen van de mensenkinderen.***

Hij richt een dis aan voor de ogen van wie ons benauwen, geen mens kan bedenken hoe onmetelijk groot Gods macht is, die Hij aan zijn kinderen betoont. De vreze des Heren is het begin der wijsheid, en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Als wij Hem meer vrezen dan wie of wat dan ook, komen wij in aanraking met zijn almacht, juist in omstandigheden die naar de mens gezien niet te doen zijn. Hij heeft in zijn raadsbesluit uit een ver verleden, al alles bereid voor degenen die Hem vrezen, de onvoorstelbare rijkdom van zijn Koninkrijk is vol van kracht en liefde. Voor degenen die overgave aanbieden wordt deze rijkdom volkomen in werking gezet, dan verdwijnt elke duisternis als sneeuw voor de zon, dan wordt het zichtbaar voor een ieder die aanschouwt.

***Spreuken 23:17-18***

***Uw hart zij niet naijverig op de zondaren,  
maar beijvere zich voortdurend de HERE te vrezen;  
waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.***

Wij leven in een wereld die zo op het eerste oog, veel te bieden heeft om aan mee te doen, aan alle kanten worden dingen aangeboden die leuk lijken, maar een duidelijke strik verbergen. Het tijdelijk plezier heeft een einde die voor niemand aantrekkelijk is, het voert verderf met zich mee, en vuil zet zich vast als vlekken die steeds groter worden. Naijver op zondaren brengt verdriet en spijt met zich mee, en heeft zeer zeker bekering nodig en belijden van zonde. Als je hart zich erop zet om de Here te vrezen, dan richt je oog zich op Jezus, die alle schuld en straf op Zich genomen heeft, zodat wij een toekomst hebben die nooit meer afgenomen wordt. Hem heiligen in onze harten is een voorrecht als kind van God, Jezus moet het voorwerp zijn van onze vrees, en ook van onze schrik.

***Psalm 19:10***

***De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig;  
de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig.***

De wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Zijn wet in ons binnenste geeft ons alle mogelijkheden om te doen wat Hij van ons vraagt, aan de vrucht is te zien dat de vreze des Heren ons deel is geworden, het geeft ons de volle verzekering dat Hij Zich betoont als de Almachtige God.

***Psalm 85:10a***

***Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,***

**Romeinen 12:10-11**

***Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.***

Broederliefde is bepaald niet vanzelfsprekend, er moet naar het woord van God gezien aan verschillende eisen worden voldaan. Het is beslist niet aards, dan is er te weinig verschil hoe in het algemeen mannen met elkaar omgaan. Een ieder die liefde heeft ontvangen van onze hemelse Vader, kan leren om in eenheid des geloofs elkander genegen te zijn. Eén in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf, een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Mensen behagen is geen eerbetoon, dat zou een verkeerd voorbeeld zijn, elkaar herkennen en erkennen in Christus is de grondslag van elk eerbetoon. IJver is bij voortduring nodig, vurig van geest zijn is voornamelijk het dienen van de Here, Hij vult ons steeds weer met zijn liefde.

**Psalm 122:8-9**

***Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoeken.***

Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Jezus is het hoofd van de gemeente, in Jezus wast elk bouwwerk op want Hij is het fundament. Hij waakt over zijn gemeente en zet zijn dienstknechten in tot toerusting en tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Aan deze volwassenheid is te zien dat voor de bouw van het geestelijk huis, vele offers zijn gebracht die God welgevallig zijn, levende stenen die samen zijn huis zijn.

**Lucas 22:27**

***Want wie is de eerste: die aanligt, of die dient? Is het niet, die aanligt? Maar Ik ben in uw midden als dienaar.***

Niet heersen maar dienen, de laatste wordt de eerste, de minste wordt de meeste, dienen in het Koninkrijk van God is een heerlijk voorrecht. Jezus is ons in alles voorgegaan, dien je God de Vader, dan dien je ook elkaar, nederig zijn word je pas als de overgave compleet is. Als er liefde is onder elkaar, zal dat altijd worden gezien, wij eren God daarmee, want zijn wil is in alles gezocht, Hij maakt ons één en zijn liefde tilt ons boven alles uit, want Hij heeft ons zeer lief.

**Johannes 16:27a**

***want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt,***



***Psalm 30:12-13***

***Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven.***

Uit de duisternis naar het licht, uit de dood naar het leven, uit hopeloosheid naar hoop die zijn weerga niet kent, eerst de niet geliefde, nu, in Jezus de geliefde van God. Het oude kleed wordt losgemaakt en weggedaan, het nieuwe kleed wordt aangedaan en is vol van heil en gerechtigheid, en dat wordt ook nog met vreugde omgord. De vreugde is niet te beschrijven, een voortdurende vreugde die als fundament van je uitredding aanwezig is. Het gevolg laat zich raden, een enorme behoefte om je dankbaarheid te uiten, de verlossing is werkelijkheid en je ziel kan alleen maar vol van vreugde zich uiten. Voor eeuwig zal Hem de lof worden gegeven die onze redding heeft gegeven in Jezus, zijn Zoon, laten wij nimmer verstommen over de grote daden die Hij heeft bereid in zijn Geliefde.

***Psalm 45:8***

***Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;***

Een heerlijke profetie over Jezus onze Heer, Hij is door God de Vader gezalfd met vreugdeolie boven zijn metgezellen, een volkomen verwijzing naar zijn Koningschap. Jezus is de Gezalfde voor altijd, liefelijkheid is over zijn lippen uitgegoten, daarom heeft God Hem voor altoos gezegend. Zalving en zegen is ook voor ons weggelegd als een kostbaar geschenk van God, om te kunnen verstaan wat de Geest spreekt in ons binnenste. Vreugdeolie zal tot uiting komen op lippen die God voortdurend willen eren over de toebedeelde genade die is gegeven. God bevestigt door de zalving dat de Geest vaardig is in iemand, Hij leert ons door de zalving die op ons is. Hem te kennen door de Geest van wijsheid en openbaring, kan alleen maar leiden tot nog meer Hem liefhebben.

***Romeinen 15:13***

***De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.***

Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht, het is aan die kracht te merken dat je staande kunt blijven in alle omstandigheden. Door de doop in de Geest word je bekleed met kracht om te kunnen wat God van ons vraagt. Door die doop wordt het bruidsgewaad zichtbaar die een ieder ontvangt die Jezus liefheeft en Hem wil dienen, stralend als zijn bruid en geliefden Gods.

***Filippenzen 4:13***

***Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.***

*Psalm 90:16-17*

*Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen; de liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.*

God is aan het werk, Hij is een goed werk in ons begonnen, vaak zijn wij niet in staat om dat te onderkennen, omdat Hij veel in het verborgene bewerkt. Hij is de ondoorgrondelijke in zijn besturing, niemand kan Hem tegenhouden, Hij doet naar zijn raadsbesluit. En toch zijn daar momenten dat wij door openbaring zien, wat Hij bewerkt heeft, tot onze vreugde en soms ook verbazing. Veel wordt er van ons gevraagd om Hem door de Geest welgevallig te zijn, zodat wij, wat wij ook doen, in woord of werk, gezegend worden. Iedereen heeft bevestiging nodig en krijgt dat door te volharden in het volgen van Jezus, de liefelijkheid van de Here, onze God, komt over ons als wij dat doen. Het werk onzer handen heeft vele kanten, het aardse werk en het hemelse werk hoort bij elkaar, beiden hebben bevestiging nodig, zodat wij als knechten en kinderen worden gezegend.

*Efeziërs 3:20-21*

*Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.*

Van nature leeg, heeft God ons de volheid gegeven van Christus bij zijn komst op aarde, een volheid Gods die toeneemt naarmate er geestelijke groei is. God geeft ons naar de rijkdom zijner heerlijkheid, zodat wij met kracht gesterkt worden door zijn Geest in ons binnenste. Opdat Christus door het geloof in onze harten woning maakt, geworteld en gegrond in de liefde, zullen wij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods, Hem komt toe alle lof en alle eer.

*Psalm 104:31*

*De heerlijkheid des HEREN zij tot in eeuwigheid, de HERE verheuge Zich over zijn werken.*

Voor eeuwig de zekerheid van zijn nabijheid, is een onvoorstelbare rijkdom, die het gevolg is van ons geloof in Christus Jezus. De Geest der heerlijkheid, is ons gegeven als onontbeerlijke hulp om de werken Gods te kunnen doen. Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, geschapen in Christus Jezus tot zijn eer.

*2 Korintiërs 3:5b*

*maar onze bekwaamheid is Gods werk,*

**2 Timoteüs 2:1-2**

*Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat jij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.*

Liefdevolle verordeningen aan een geestelijk kind, het onderwijs werd en wordt gegeven, met de bedoeling het ook aan anderen te verkondigen. Vooreerst wordt hij aangesproken om krachtig te zijn in de sterkte van Gods macht en genade, zodat zijn onderwijs ingang vindt in harten die ernaar verlangen. Het streven was erop gericht om anderen bekwaam te maken, zoals hij zelf bekwaam was gemaakt, leren en vermanen was daarbij inbegrepen. Alleen aan vertrouwde mensen mocht dat onderricht worden gegeven, anders zou het verspilde moeite zijn. Selectief zijn, is alleen mogelijk als er enige geestelijke kennis is van waar iemand staat, dus onderscheiding moet aanwezig zijn. Leerlingen van God, zijn als voorbeeld voor anderen onontbeerlijk, zij zullen altijd wijzen op de vele genadebewijzen die ontvangen zijn in Christus Jezus, hen navolgen is heerlijk.

**Romeinen 12:3**

*Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.*

Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. Aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de vele genade Gods. Het is goed om te bedenken dat God de plaats aan ons afzonderlijk aanwijst, op die plaats zullen wij volkomen tot ons recht komen, Hij bevestigt iedere bediening in Christus.

**Hebreeën 13:7**

*Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.*

Ere wie ere toekomt, mensen die met hun hele hart God willen dienen, zullen Gods woord te allen tijde voorleven, omdat het woord van Christus rijkelijk in hen woont, gesproken en voorgegaan zijn voorgangers waard om na te volgen.

**1 Korintiërs 11:1**

*Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.*

***Psalm 56:13-14***

***Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U betalen, want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.***

Ons leven is van God, Hij maakt zijn geloften in Christus Jezus heerlijk waar, ons leven in zijn handen, maakt ons onaantastbaar als wij Hem vertrouwen. Hij voorziet in alles waar wij op steunen kunnen, zijn woord, zijn heilige Geest, zijn trouw, die hemelhoog reikt. Vele malen in een mensenleven zal de uitredding tot getuigenis van zijn trouw zijn, en daarmee veel om lofoffers te betalen, die Gode welgevallig zijn. Zijn grote daden verkondigen begint met een hart vol van dank, herdenken en vasthouden aan Gods geloften in moeilijke omstandigheden brengt geloof in werking dat altijd uitkomst biedt. In het licht des levens wandelen voor Gods aangezicht, is een voorrecht voor verlost des Heren, zij hebben deel aan Gods heerlijkheid die schijnt in hun harten, door het volbrachte offer van Jezus.

***Psalm 119:1***

***Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan.***

Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht plegen, (maar) wandelen op zijn wegen. Gij hebt uw bevelen geboden, opdat men die ijverig onderhoude, och, dat mijn wegen vast waren om uw inzettingen te onderhouden, dan zou ik niet beschaamd staan, als ik op al uw geboden zie. Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer. In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom, uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten, in uw inzettingen zal ik mij verlustigen, uw woord zal ik niet vergeten.

***Efeziërs 5:8-10***

***Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, - want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid -, en toetst wat de Here welbehagelijk is.***

Wandelen in Gods licht, is wandelen in Gods Geest, voor ons de enige manier om deel te krijgen aan Gods goedheid, gerechtigheid en waarheid. In Hem is het doen van Gods geboden niet moeilijk, krachtig zal Hij ons bijstaan om te leren van Hem in alle omstandigheden. Gods beloften en geloften zullen één voor één ons deel worden indien wij volharden in de strijd des geloofs. Hij legt zijn trouw in ons, zodat wij elke dag weer mogen zien, dat Hij nooit laat varen het werk dat Hij in ons begon, laten wij Hem bejubelen en Hem eren, want Hij is onze God.

***1 Johannes 1:5b***

***God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.***

***Psalm 37:30-31***

***De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt het recht; de wet van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet.***

De rechtvaardige heeft zijn houvast gevonden in Gods wet, wijsheid is het gevolg van nauwgezet luisteren naar de heilige Geest, die immers Gods wet in je binnenste legt. De rechte weg bewandelen maakt je tot een rechtvaardige, in die weg wordt je mond gevuld met zijn wijsheid, die zo herkenbaar is voor degenen met een luisterend hart. De rechte weg wijkt niet af naar links of rechts, maar houdt het doel voor ogen waartoe hij geroepen is, Gods wil zoeken en doen. Zijn tong spreekt het recht, want de Here bemint het recht, hij wijkt van het kwade en doet het goede. God stelt zijn voeten op een rots, zijn schreden maakt Hij vast, mogen velen het zien en vrezen, en op de Here vertrouwen die dit heeft gedaan.

***Titus 2:11-12***

***Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,***

Opvoeden is Gods werk, Hij behandelt ons als zonen, die de rechte weg mogen en moeten leren, Hij is het die de grenzen aangeeft waarin wij ons mogen bewegen. Zoals elke liefdevolle grens, is het gevolg, een gerust hart dat weet waar hij aan toe is. De wereld zou dit als benauwend ervaren, zomaar dingen niet mogen, met andere woorden, niet meer precies doen waar je zin in hebt, maar voor Gods kinderen brengt het de volledige vrijheid in de Geest. Gods genade geeft volledige vrijspraak voor degenen die geloven in Christus Jezus, en daarmee is Gods heil onze vrijheid geworden. Alle gebondenheid zal worden bekend gemaakt door de Geest, zodat wij langzaam maar zeker de wereldse begeerten herkennen en nalaten, om als rechtvaardigen in deze wereld te leven.

***1 Tessalonicenzen 2:11-12***

***Gij weet trouwens, hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden, en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.***

God heeft in zijn liefde er altijd voor gezorgd, dat er dienstknechten zijn die mede opvoeden vanuit Gods woord. Wij hebben aanmoediging nodig om de genade van God te omarmen als een kostbare gave van God, zodat er niemand achter blijft, laten wij elkaar aansporen om Gode waardig te blijven wandelen.

***Psalm 5:13***

***Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.***

***Johannes 1:16******Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;***

Door genade zijn wij behouden, de overweldigende rijkdom hiervan, dringt door in harten die gericht zijn op Gods verbond met ons in Christus Jezus. Het moge duidelijk zijn, dat de volheid die wij ontvangen al vanaf het begin wordt ervaren, de leegheid van een leven zonder God is onmiddellijk weg. Liefde, blijdschap en vrede zijn geschenken die als eerste worden ervaren bij bekering en zij getuigen van Gods aanwezigheid door de Geest. Een hart dat verlangt naar meer, zal ook meer en meer de genade zien als een voordurende aanwezigheid van Gods trouw in iemands leven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen, wij hebben het voorrecht daaraan deel te hebben, door het geloof in onze Heer.

***1 Korintiërs 1:4******Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is;***

Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitzielt naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus. Het is zo'n prachtig woord dat hartverwarmend is, de genade Gods is doorgedrongen en heeft een heerlijke uitkomst bewerkt, zij hebben deel gekregen aan de volheid en zijn rijk geworden. Gods woord is werkelijkheid geworden, voor hen is de gave in geen enkel opzicht vreemd, het is een dagelijks terugkerende waarheid.

***2 Korintiërs 4:15******Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.***

Als de onnoemelijke rijkdom van de genade is doorgedrongen, kan het niet anders, of er is bij voortduring lofprijs en dank in woord en daad. De genade neemt toe, het vermeerdert zich, en wordt meer dan overvloedig in het besef van volledige kwijtschelding van zonde. De wet deed zonde kennen, de genade en de waarheid van Jezus Christus spreekt ons vrij, in plaats dat de zonde als koning heerst in de dood, weten wij dat de genade heerst door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Zonder Gods genade zouden wij nog steeds slaaf zijn van de zonde, maar Gode zij dank, wij zijn vrijgemaakt.

***2 Petrus 1:2******genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here.***

***Psalm 50:14-15***

***Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften;  
roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.***

Maar tot de goddeloze zegt God: Wat hebt gij mijn inzetten op te tellen, en neemt mijn verbond in uw mond, hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden achter u werpt? Indien gij een dief ziet, dan houdt gij het met hem, met overspelers is uw deel. Uw mond laat gij in boosheid gaan, uw tong koppelt bedrog aaneen; gij zit en spreekt tegen uw broeder, gij werpt smaad op de zoon van uw moeder. Dit hebt gij gedaan en Ik heb gezwegen; gij beeldt u in, dat Ik geheel en al ben als gij. Ik wil u berispen en het onder het oog brengen. Verstaat dit toch, gij, die God vergeet, opdat Ik niet verscheure, zonder dat iemand reddt. Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien, amen.

***Prediker 4:17***

***Behoed uw voet, als gij naar Gods huis gaat; immers, naderen om te horen is beter dan het offeren der dwazen, want die weten niet, dat zij kwaad doen.***

Gehoorzaamheid is jezelf onder het gehoor stellen van Gods woord, een bewuste keuze om te horen en te doen naar Gods liefdevolle verordeningen. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God, de beslissing is gemaakt, er is geen behoefte om Gods wil te zoeken of te doen, zij gaan in tegen elke vorm van tucht en hebben het kwaad lief. Zij zeggen wel dat ze van God zijn, maar doen er niet naar, zij gaan wel naar Gods huis, maar er moet hen niets in de weg worden gelegd. Hoe heerlijk is het om naar Gods huis te gaan, en te weten dat Gods rijke zegen je deel is, omdat er elke dag lofprijs is in het hart over zijn aanwezigheid.

***Matteüs 7:21***

***Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.***

Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Degene die de woorden van Jezus hoort en ze doet, is een verstandig man, die zijn huis op de rots bouwt, degene die ze niet doet, is een dwaas man, die bouwt zonder een relatie met Jezus. Het bouwwerk is zonder Gods gezag, zonder Hem is elk bouwwerk hopeloos, en het einde daarvan staat vast, zonder Jezus zwoegen de bouwlieden er tevergeefs aan.

***2 Timoteüs 2:19b***

***De Here kent de zijnen, en:***

***Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.***

***Spreuken 28:25***

***De hebzuchtige verwekt twist,  
maar wie op de HERE vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt.***

Hebzucht is een zonde die aanstonds duidelijk is in de manier van omgaan met geld en goederen die toegeëigend zijn in vertrouwen op eigen kunnen. Meestal is er dan weinig geweten in de werkwijze van bijeen vergaren, vandaar dat er dan twist veroorzaakt wordt. Degene die op de Heer vertrouwt, weet dat Hij voor een ieder zorgt, dan zijn geld en goederen gegeven uit Gods liefdevolle hand. De hebzucht wordt gezien als een afgod, een koning, die steeds meer zal eisen van degene die daaraan toegegeven heeft, een koning wil gediend worden. Er is ontkoming aan dit alles, door erkenning en door de zonde te gaan haten, daarvoor in de plaats zal er berouw komen en zal er overvloedige zegen zijn.

***Lucas 12:15***

***Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht,  
want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.***

En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u geëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

***Matteüs 6:24***

***Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten  
en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten;  
gij kunt niet God dienen èn Mammon.***

Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, en daar loopt de mond van over, uitspraken dekken de lading die het verborgene aan het licht brengt. Rijk zijn in Christus is een onvoorstelbare rijkdom die zijn weerga niet kent, in Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dan zal ons hart zich verblijden in Hem die ons liefheeft, zodat onze monden getuigen van liefde voor Hem, in wie wij behouden zijn. Liefhebben en haten zijn herkenbare uitingen, het bewijst waar je staat in het Koninkrijk van God, rijk zijn in God is rijk zijn voor eeuwig.

***Johannes 10:10b***

***Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.***



**Matteüs 16:27**

***Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.***

Jesus zeide tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Een volledige uiteenzetting van daden die God welgevallig zijn en welke niet, jezelf verloochenen is het begin van je kruis opnemen, doe je dat niet, dan blijft de wereld in jou intact. Je leven willen behouden, is toch vooral je oude leven, waarin eigen heerschappij hoogtij viert. Je leven verliezen in Jezus is een volledige waarborg van het leven Gods, het echte leven in Hem is met niets te vergelijken, en is alle moeite en pijn waard.

**Job 34:11**

***Veeleer vergeldt Hij de mens zijn daden en doet ieder ondervinden naar zijn wandel;***

Wandel is in het geestelijke altijd herkenbaar als zijnde tot leven strekkend, wordt er gewandeld door de Geest, dan wordt de vrucht van de Geest al spoedig zichtbaar. Voor jezelf is die wandel heerlijk, maar heeft een duidelijke opdracht om bij voortdoring te waken over de werken van het vlees. Het kruis heeft alle rechten ontzegd aan ons vlees, zodat er stevig gevochten moet worden om die zijweg niet in te gaan. Het verstaan van leiding door de Geest, is een eerste vereiste om te kunnen wandelen door de Geest, zodat wij niet voldoen aan het begeren van het vlees. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met hun hartstochten en begeerten gekruisigd, indien wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest het spoor houden, die daad heeft een zeer rijke beloning!

**Psalm 17:4-5**

***Wat betreft daden van mensen, naar het woord uwer lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de geweldenaar; mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet.***

Hebt de wereld niet lief, en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem, maar de wereld. De wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

**Openbaring 22:12**

***Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.***

***Johannes 5:41-42***

***Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf.***

Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Zonder geloof, geen liefde Gods, zonder geloof in Christus Jezus, Gods Zoon, geen eer van God, immers, alleen degenen die Christus Jezus dienen, worden geëerd door God de Vader. Het is een eer om een kind van God te zijn, het is een eer om de naam van Jezus te dragen, het is een eer om een gezalfde Gods te zijn en door de Geest in woord en daad zijn getuige te zijn. Lof komt Hem toe, Hij geeft zijn eer alleen aan hen die Hem vrezen, vertrouwelijke omgang brengt Gods liefde in beweging tot zijn eer.

***Romeinen 12:10-11***

***Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.***

Genegen is een zelfverloochenende liefde, die nodig is in het aanvaarden van elkaar, liefde, aanvaarding en vergeving is Gods gereedschap om de gemeente op te bouwen. Eerbetoon is elkaar erkennen en herkennen als zijnde van Christus, mensen behagen is niet wat ermee wordt bedoeld, dat zou regelrecht ingaan tegen Gods woord. God behagen is ons doel, dan is er winst en ben je een dienstknecht van Christus. Elkaar tot voorbeeld zijn, is een heerlijke manier om van elkaar te leren, vol van ijver kunnen wij dan vurig van geest de Heer dienen.

***Psalm 84:12***

***Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.***

Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden. God is de gever van alle dingen, er is niets wat wij niet hebben ontvangen van Hem, zodat wij nergens over roemen kunnen, dan in Hem. Hij is het schild wat ons dekt en beschermt, Hij is onze eer, en Hij is het die ons hoofd opheft naar Hem toe. Onze schuilplaats is in Hem, niemand kan iets roven uit zijn hand, genade en ere is voor hen die Hem dienen.

***Johannes 12:26***

***Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.***

*Psalm 77:12-13*

*Ik zal de daden des HEREN gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds, van al uw werken gewagen en uw daden overdenken.*

De grote daden van God staan in zijn woord beschreven, wonderen zonder tal, uitreddingen en ook gerichten als men niet luisterde. In ons persoonlijk leven is het zeer noodzakelijk om Gods daden te overdenken, in zijn liefde heeft Hij elk van ons gezocht, Hij heeft ons zijn woord bekend gemaakt. Hij heeft ons van tevoren bestemd, vanaf de grondlegging der wereld, om een kind van Hem te worden, wij, die geloven in Christus Jezus, zijn Zoon. Hij heeft ons geroepen en ons gerechtvaardigd, en voor degenen die Hij gerechtvaardigd heeft, is daar de heerlijke zekerheid dat wij, indien wij delen in het lijden van Christus, wij ook delen in zijn verheerlijking. Als wij ons verheugen in Hem, en overdenken wat Hij voor ons heeft overgehad, kunnen wij niets anders dan zijn daden roemen.

*Jesaja 26:7-8*

*Het pad des rechtvaardigen is effen; Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor. Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht, o HERE; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit.*

Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid; hij handelt slecht in een land van recht en de majesteit des Heren ziet hij niet. Here, uw hand is verheven, maar zij beseffen het niet; zij zullen het echter beseffen en beschaamd staan over uw ijver voor het volk. Ja, het vuur over uw tegenstanders zal hen verteren. Here, Gij zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt Gij voor ons verricht, U zij de glorie.

*Jeremia 32:18b-19*

*o grote, sterke God, wiens naam is HERE der heerscharen, groot van raad en machtig van daad, wiens ogen open zijn over alle wegen der mensenkinderen om aan een ieder te geven naar zijn wegen en naar de vrucht zijner handelingen;*

Hem kennen, Hem eren, Hem vrezen, zijn opdrachten die grote zegen brengen, heb je Hem leren kennen, dan ga je Hem eren en vrezen, en zijn daden vertellen aan anderen. Zijn raad aannemen als leidraad voor het leven, maakt dat onze weg effen wordt gemaakt, dan is onze wandel en handel aangenaam voor Hem.

*Psalm 66:5*

*Komt en ziet Gods daden;  
Hij is geducht in zijn doen jegens de mensenkinderen:*

**Matteüs 20:23**

***Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is door mijn Vader.***

De vraag was gekomen uit een moederhart, voor haar twee zonen, zij vroeg om verhoging en kreeg een duidelijk nee te horen, met duidelijke uitleg. De vraag van Jezus of de zonen de beker wilden drinken die Hij zou drinken werd met ja beantwoord, zij zouden dat kunnen. Natuurlijk doelde Jezus op zijn lijden dat aanstaande was, en Hij wist dat zij daar inderdaad deel aan zouden krijgen. En toch is daar de berisping ten aanhoren van de andere discipelen, wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Een machtig voorbeeld, Jezus is ten zeerste verhoogd, en wie mag zitten aan zijn zijde lijkt mij een overbodige vraag, allen die Hem liefhebben zullen dichtbij Hem zijn.

**Psalm 75:7-8**

***Want het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn – maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.***

Wie kan Hem tegenhouden, Hij heeft altijd het laatste woord, hoogmoedigen worden afgewezen en ootmoedigen worden aangenomen als zijn kinderen. Jezelf vernederen onder Gods machtige hand, maakt, dat Hij je verhoogt op zijn tijd. Hij is rijk aan erbarming, en heeft, om zijn grote liefde, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijn wij behouden, God heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Het is een grote eer om die plaats in te nemen, Christus Jezus troont aan de rechterhand Gods, in Hem zijn wij medeërfgenaam van Gods Koninkrijk, er is geen hogere plaats dan deze.

**Spreuken 29:23**

***Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.***

Het ziet er niet uit, hoogmoed maakt opgeblazen, hij denkt meer te zijn dan een ander, en veroorlooft zich daden die hem nog meer in de modder doen zakken, kortom, zeer onaantrekkelijk in de ogen van mensen, en zeer zeker ook van God. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade, hoeveel prettiger is het als iemand geen pretenties heeft, en vol is van de liefde van God.

**Jakobus 4:10**

***Vnedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.***

***Klaagliederen 3:40-41***

***Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de HERE.  
Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel:***

Hoe belangrijk is onze eigen inzet als het gaat over de weg die bewandeld wordt, is het met God of zijn onze wegen op zijpaden beland. Soms is het nodig om te onderzoeken waar er is afgeweken van de rechte weg, om op je schreden terug te komen en herstel aan te brengen waar dat nodig is. Belijden en nalaten is dan vaak voldoende, en soms, als het te lang heeft geduurd, is bekering nodig van de heilloze weg die is ingeslagen. In een gebedshouding en een berouwvol hart, mogen wij dan komen tot God in de hemel, die vol van genade in Christus ons vergeeft. Wij mogen in volle vrijmoedigheid komen tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om geholpen te worden op Gods tijd. Wat is het heerlijk om te bemerken dat Gods trouw hemelhoog is, Hij wil niet dat één van ons verloren gaat, Hij ziet ons hart aan en heft ons op.

***Spreuken 20:27***

***De geest van de mens is een lamp des HEREN,  
doorzoekende al de schuilhoeken van het hart.***

Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken; uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij Here. Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen; zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.

***1 Korintiërs 11:31-32***

***Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd,  
opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden.***

Ook hier zou even nadenken over gedrag en handelen hun zeer ten goede zijn gekomen, Gods gericht is zonder aanzien des persoons, Hij zal door zijn Geest laten merken dat er een onheilige weg is ingeslagen. Jezelf beoordelen is een eerste vereiste in het Koninkrijk van God, zijn de motivaties gestoeld op het woord van God, of is er toch weer een eigen gerechtigheid ingeslopen. Onze relatie met Christus Jezus zal alle schuilhoeken van ons hart blootleggen, niets blijft verborgen. De heilige Geest verlicht ons hart en laat niets zitten wat niet tot eer van God is, Gods tucht maakt vrij, zodat wij waarlijk zonen Gods zijn.

***1 Korintiërs 2:15a***

***Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen,***

***Johannes 4:36***

***Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de zaaier zich gelijk met de maaier verblijde.***

Want hier is de spreuk waarachtig: De een zaait, de ander maait. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien, wat u geen arbeid heeft gekost; anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. Hoe dan ook, is het zaaien onnoemelijk belangrijk, door wie dat gedaan wordt is op zich niet de bepalende factor. Soms is het vanuit huis meegegeven, maar wordt er niets mee gedaan, en is er later pas plaats voor ontkieming en kan er geoogst worden. Kinderdiensten zijn een heerlijke plaats om te zaaien, Gods woord al vroeg meekrijgen is bij latere keuzen onontbeerlijk. Zonder dat onze hemelse Vader harten bewerkt is elke maaier machteloos, Hij zendt arbeiders uit om te oogsten, het verblijden van zaaier en maaier staat vast, zij zien het resultaat van arbeiden.

***1 Korintiërs 3:6-7***

***Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.***

Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk, want Gods medearbeiders zijn wij. Zoals gewoonlijk hebben wij niets om over te roemen, Hem dienen is en blijft het allerbelangrijkste, ook hierin gaat alle eer naar Hem toe die ons roept. Niemand zal zeggen dat het niets kost om in Gods wijngaard te werken, de tegenwerking is vaak groot, en in eerste instantie zien wij geen resultaat van werken en kan ontmoediging plaats vinden. Volharding en vertroosting wordt ons gegeven door de Vader, zodat wij moedig voorwaarts gaan en het resultaat aan Hem overlaten die ons kracht geeft.

***Psalm 126:5-6***

***Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.  
Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt;  
voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.***

Deel hebben aan het lijden van de Heer, is delen in zijn verheerlijking, werken voor Hem brengt onherroepelijk smaad. Een slaaf staat niet boven zijn heer, indien zij Hem vervolgd hebben, zullen zij dat ook bij ons doen, indien zij zijn woord hebben bewaard, zullen zij ook het onze bewaren. Het is een eer om Jezus te dienen, als wij Hem in alles volgen, is het de Vader die ons eert. Loon naar werken heeft vele kanten, het zeker weten dat er wordt gearbeid met de Allerhoogste, is een eer met verstrekkende gevolgen, aan Hem alleen alle eer!

***Matteüs 9:38***

***Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.***

**Maleachi 4:2**

***Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.***

Zoals altijd begint de zegen met een voorwaarde, voor u, die mijn naam vreest, er is geen andere mogelijkheid dan Hem vrezen voor degenen die Hem kennen. God is een verterend vuur, een naijverig God, Hij duldt geen andere liefdes naast Hem, en wie Hem kennen zullen hiermee in aanraking komen. Gods liefde is meer dan voldoende in een mensenleven dat Hem wil vereren met eerbied en ontzag, op een welbehagelijke wijze. Jezus is de zon der gerechtigheid, en er is genezing onder zijn vleugelen, Hij heeft ons Gods gerechtigheid geopenbaard, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Het is de Vader die ons verlost heeft uit de macht der duisternis en ons overgebracht heeft in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

**Psalm 57:2**

***Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is.***

Gods trouw is onontbeerlijk voor zijn kinderen, Hij is de onveranderlijke God die zijn verbond met ons elke dag weer bewijst. Dichtbij zijn Vaderhart is er rust en vrede, wij zijn verborgen met Christus in God, er is geen veiliger plaats te bedenken dan in de schaduw van zijn vleugelen. Er kunnen stormen woeden, er kan van alles tegen zitten, maar Hij is de onwankelbare God, die zijn genade elke dag weer nieuw laat zijn. Hij zorgt voor ons in alle dingen, omdat wij eerst zijn Koninkrijk hebben gezocht, alles wordt ons geschonken in een overlopende maat. Hij geeft zijn Geest niet met mate, zijn zorg voor ons is onbeperkt, zijn liefdesbewijzen zijn meer dan overvloedig, wie zou Hem niet eren over zoveel goedheid. Hem danken onder alles, is een hartsgezindheid van mensen die vol zijn van de Geest, de vreugde van verlost des Heren, zal altijd bij ons blijven.

**Matteüs 23:37**

***Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.***

Wat een liefde voor een ongehoorzaam volk, zijn hele hart gaat naar ze uit, de dienstknechten van God werden gestenigd, omdat God dichtbij hen wilde zijn, laten wij ons verheugen over zoveel liefde en trouw, en Hem in jubel prijzen.

**Psalm 63:8**

***Want Gij zijt mij een hulp geweest, in de schaduw van uw vleugelen jubel ik.***

**Joël 2:28**

*Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.*

Op de pinksterdag is deze profetie heerlijk in vervulling gegaan, bij het geluid van een geweldige windvlaag, vertoonden zich aan de discipelen tongen als van vuur, die zich verdeelden en op een ieder van hen zette. Zij werden vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Veel Joden die te Jeruzalem waren hoorden in hun eigen taal waarin zij geboren waren, van de grote daden Gods spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? Deze manifestatie van de Geest was het begin van de vorming van de gemeente wereldwijd, God is niet veranderd, Hij wil nog steeds zijn kinderen vervullen met zijn Geest, zodat zij kunnen profeteren en gezichten zien uit Hem.

**1 Korintiërs 2:14**

*Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.*

Van nature willen wij niets van doen hebben met uitingen van de Geest, ons vlees heeft liever het heft in eigen handen en gaat bij voordring in tegen de Geest. Het is de Geest die ons alles wil leren en te binnen brengen, openbaring wil Hij geven, aan mensen die Hem vertrouwen en zich onderwerpen aan Hem. Hij spreekt een stille zachte taal, alleen te verstaan voor degenen die hebben geleerd om met een geestelijk oor te luisteren. Oefening is nodig, zoals altijd in het leren van een taal, vallen en opstaan hoort daar zeker bij, bij voortduring je vertrouwen op zijn leiding stellen, maakt dat de samenwerking met de Geest een vanzelfsprekende zaak wordt, zodat Jezus gediend kan worden in alle facetten.

**Romeinen 8:13-14**

*Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.*

Opwassen in Jezus is alles afleggen wat een sta in de weg is voor geestelijke groei, steeds minder van ons vlees, is steeds meer van zijn Geest. Steeds meer op Hem gaan lijken, steeds duidelijker zijn Geest verstaan, maakt dat ons hart alleen nog maar vervuld kan zijn van verlangen naar steeds meer van de Geest.

**Openbaring 19:10b**

*Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.*



**Jeremia 31:15**

***Zo zegt de HERE: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geweest: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is.***

Wij weten dat dit over de gebeurtenis gaat die verschrikking heeft gebracht, over de vele jongetjes die de dood hebben gevonden door de toorn van Herodes. Rachel wordt genoemd als de moeder van Israël, onnoemelijk is het verdriet van de moeders, die hun kinderen zijn afgenomen. Troost was geen optie voor ze, en toch was daar Gods erbarmen, Hij heeft aangekondigd dat dit zou gebeuren. Gods liefde en troost zijn op zijn tijd gekomen, ik weet zeker dat Hij gedaan heeft naar zijn woord, zij zullen dubbele vergoeding hebben ontvangen in de vorm van veel kindjes die daarna geboren zijn. De pijn van verlies is niet weg te redeneren, de troost van God heelt alle wonden, Hij haalt het verdriet weg en brengt weer vreugde in mensenlevens, zijn barmhartigheid maakt alles nieuw.

**Jesaja 61:7**

***In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden.***

Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën; allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de Here gezegend heeft. Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. God heeft de treurende getroost en nieuw leven gegeven.

**2 Tessalonicenzen 2:16-17**

***En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.***

Wie kan tegen zoveel liefde en troost op, aanbidding is ons deel als antwoord op zijn eeuwige trouw. Hij is de God aller vertroosting, Hij staat toe en zorgt voor uitkomsten die enkel vreugde brengen. Dicht aan zijn Vaderhart mogen wij zien, dat zijn troost geneest, een heerlijk toekomstbeeld dat blijvend ons deel zal zijn.

**Openbaring 7:17b**

***en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.***

**Lucas 8:15**

***Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.***

De gelijkenis van de zaaier brengt duidelijkheid inzake resultaat, het woord wordt gezaaid, het wordt gehoord, maar de uitkomst is zeer verschillend. Horen en gewoon weer met je leven zonder God verder gaan, is wat er gebeurt als het zaad geroofd is, zodat er geen geloof en behoudenis kan zijn. Horen en het woord met blijdschap aannemen, lijkt in eerste instantie op bekering, maar als de beproevingen komen, haken zij af, de prijs is te hoog. De derde groep heeft niet door dat rijkdom verstikkend werkt als dat niet met een dankbaar hart uit de hand van God is ontvangen, dan is het aardse een valkuil geworden, en dragen zij geen vrucht. Zaad in goede aarde, brengt honderdvoudig vrucht, want er is over gewaakt en niemand heeft het kunnen roven, het horen naar Gods woord, heeft ervoor gezorgd dat vrucht dragen tot eer van God, in volharding is gelukt.

**Johannes 15:1-2**

***Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.***

***Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.***

God is de bewerker van alle dingen, overgave aanbieden is een elke dag gebeuren, dragen wij vrucht omdat wij Jezus volgen, dan gaat onze hemelse Vader snoeien opdat er plaats is voor veel meer vrucht. Ook hier is voor degene die geen vrucht draagt geen plaats, God neemt hem weg, zodat de andere ranken volop kunnen bloeien en vrucht dragen. In Jezus blijven is alleen mogelijk door een intensief verlangen om alles op alles te zetten om bij Hem te blijven. Zonder Hem is het onmogelijk om vrucht te dragen, de ware wijnstok deelt zijn leven mee aan de ranken, de vrucht van de heilige Geest is het resultaat van in Hem blijven. Snoeien gaat niet zonder pijn, het lijden is erop gericht om alles wat niet tot zijn eer is te verwijderen, de vreugde die na het snoeien volgt is tot zijn eer.

**Galaten 5:22**

***Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.***

Vrucht ontvangen uit Gods hand, die ons doet lijken op zijn Zoon, het maakt ons geheel anders, omdat wij Christus hebben leren kennen. Het verschil van wel of geen vrucht is zeer duidelijk, deel hebben aan de schoonheid van de Heer, of deel hebben aan bederf, laten wij met volharding vrucht dragen om Hem te eren.

**Galaten 6:8b**

***wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.***

***1 Petrus 4:11***

***Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.***

Wij zijn gezalfden van de allerhoogste God, het is de zalving die ons leert hoe te spreken en wanneer wel of niet te spreken, onder leiding van de heilige Geest. Gods woord roept ons op te leren goede woorden tot opbouw en vermaning te spreken, wij mogen elkander terecht wijzen, mits wij dat doen vanuit Gods liefde en gezag. Zo mogen wij elkander dienen door de genadegaven, die een ieder van ons ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. De gemeente van God is de aangewezen plaats om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat een ieder de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt heeft.

***Johannes 6:45***

***Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.***

Niemand kan tot Jezus komen, tenzij de Vader hem trekke, niemand kan zonder geloof in Gods Zoon Hem welgevallig zijn. Jezus is de hoop der heerlijkheid, Hij is de wijsheid en de kracht Gods, en zonder Hem kunnen wij niets doen. Het is heerlijk om te ontdekken dat Gods liefde ons dringt om zijn Zoon in alles te volgen, Hij geeft elke dag kracht door zijn Geest om te kunnen wat Hij van ons vraagt. Een kind van God zijn, houdt onmiddellijk in, dat je een leerling bent, deze twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Stel je jezelf niet op als een leerling, dan kijkt hoogmoed onmiddellijk om het hoekje om te heersen. Jezus deed niets zonder zijn hemelse Vader, dat voorrecht wordt ook aan ons gegeven.

***Matteüs 11:28-29a***

***Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,***

De rust die Jezus geeft, is met geen pen te beschrijven, zijn uitnodiging om te komen is elke dag nieuw, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht zijn wij sterk. Zijn juk is zacht en zijn last is licht, Gods geboden zijn niet zwaar als wij in Jezus blijven, dan mogen wij van Hem leren om zachtmoedig en nederig te zijn.

***Jesaja 50:4-5***

***De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.***

***Psalm 22:31-32***

***Het nakroost zal Hem dienen, er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht; zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat Hij het gedaan heeft.***

Van U komt mijn lof in een grote gemeente, mijn geloften zal ik betalen in de tegenwoordigheid van wie Hem vrezen. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de Here zoeken, zullen Hem loven, uw hart leve op, voor immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Here bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heren, Hij is heerser over de volken. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen.

***Filippenzen 2:9-10***

***Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!***

Jezus heeft voor ons de hemel verlaten, Hij was altijd al en heeft Zich ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen, en is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Wij als zijn nakomelingen, mogen bij voortduring dit omarmen als het kostbaarste wat er is. Hij heeft alles volbracht, Hij heeft de weg naar de Vader vrij gemaakt, en wij mogen Hem aanbidden in alle omstandigheden, want Hij is onze lofprijs waard. Uit God geboren kinderen, weten dat de naam van Jezus wonderbaar is, niet te bevatten zoveel rijkdom door die naam aan ons gegeven is, behoudenis, relatie, liefde, vrede en een vreugde die nooit zal verdwijnen, want zijn naam staat borg.

***Johannes 16:23b-24***

***Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.***

In Jezus' naam is de zoete klank, liefde die onvoorwaardelijk is, Hij heeft lief en geeft door de Geest gebeden die God welgevallig zijn. Hijzelf pleit voor ons, de Geest pleit voor ons, zoveel pleitgrond hebben wij, niets naast Jezus, maakt ons vrij. Laten wij met vrijmoedigheid naar de troon der genade gaan, daar krijgt het recht om in Jezus naam te bidden gestalte, daar komt Gods hulp op zijn tijd.

***Efeziërs 5:20a***

***dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader,***